

De beste voorbereiding tot de dood is een volmaakte onderwerping aan de wil van God.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Eugenie De Vuyst

weduwe van Mijnheer

Cyriel Van der Stichelen

geboren te St-Martens-Lierde de 17 augustus 1882 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 21 juli 1961. Gesterkt door de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mens die de weg der bozen niet is ingegaan, maar in het volbrengen van Gods wil al zijn behagen heeft gesteld : deze zal wel varen op het uiterste en gezegend worden op de dag zijner dood. Ps. I. V. 12

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust : zijn dood is kostbaar omdat zij een einde stelt aan het lijden, omdat zij de voltrekking is van de zegepraal, de deur des Hemels en het begin der volmaakte rust. H. Bernardus.

Beminde familieleden, en gij vooral niet en neef, hebt dank voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen, mij zo mild en liefdevol geschonken tijdens mijn langdurige ziekte. Gedenkt mij nu nog in uwe godvruchtige gebeden en tot weerziens in de Hemel. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën

DE VUYST,
VAN DER STICHELEN,
LIMPENS en VAN LIERDE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.