



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

***Lucien, Richard DE VUYST***

echtgenoot van Mevrouw Magriet GOSSEYE

geboren te Nederbrakel op 22 november 1919  
en godvruchtig overleden in Burgerlijk  
Ziekenhuis te Ronse op 15 juli 1995,  
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

---

Namis op woensdag 16 augustus 1995  
om 19.30 uur.

Rust nu maar uit,  
je hebt je strijd gestreden,  
je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan ooit begrijpen  
wat je hebt geleden.  
wie kan ooit voelen  
wat je hebt doorstaan.

Uw gebed en medeleven  
waren ons een steun,  
waarvoor we U van harte danken.

De families :  
**DE VUYST, LINTHOUT, GOSSEYE,  
MALFROIDT.**