

„'k voel een traan mijne oogen ontzwellen
als ik denke : 't is voorbij ...” (G. G.)



Vroom aandenken aan

Yvonne DE VUYST

echtgenote van
Julien Verhoeven

geboren te Sint-Maria-Lierde op 8 juli 1926
en, gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken en de Apostolische zegen, godvruchtig
overleden in het Academisch Ziekenhuis te
Gent op 13 juli 1984.

Stil is mama heengegaan, tot het laatste ogen-
blik gelovend dat zij, niettegenstaande haar
slepemde ziekte, de natuur de baas zou blij-
ven. Eens zij huiswaarts zou kunnen, zou
voor haar opnieuw de zon schijnen...

Hoewel niet helemaal onverwachts, weegt de
droefheid om haar heengaan als lood op ons
hart. Zonder het te vermoeden was zij ver-
weven met ons dagelijks bestaan. Zij bezat
de kunst om een aangename huiselijke sfeer
te scheppen. Het was goed bij haar te zijn.
Het zal moeilijk zijn te wennen aan de grote
leegte die zij achterlaat.

Zij was een doorgoede moeder en grootmoeder,
geliefd door iedereen. Telkens had zij
een glimlach en een bemoedigend woord over
voor wie het nodig had. Op haar steun kon

men rekenen. Haar eenvoudige oprechtheid
was een weerspiegeling van haar welgerichte
levensopvatting.

In de grote stilte die nu blijft danken wij
de Heer om het onvergetelijke beeld dat
onze dierbare mama achterlaat : eenvoudig,
vriendelijk en goedhartig, ten diepste bezorgd
om het geluk en het welzijn van haar echt-
genoot, haar kinderen en kleinkinderen.

Mama, in uw kristelijke levensopvatting hebt
gij de kracht geput om u met liefde en ver-
trouwen toe te wijden aan uw zó dierbaar
gezin. Uw nagedachtenis moet voor ons een
blijvende bron zijn om vertrouwen en liefde
te putten voor ons eigen gezin. Uw woord en
uw voorbeeld indachtig, zullen wij u steeds
in ons midden blijven voelen. En toch zullen
wij u hard missen...

Mijn dierbare echtgenoot, mijn lieve kinderen
en kleinkinderen, ik dank u oprecht voor de
liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt om-
ringd en verblijd.

Beste familieleden en vele vrienden, uw tal-
rijke bezoeken, een bewijs van uw bijzondere
genegenheid, waren voor mij een grote steun.
Ik dank u er om.

God beware u allen en schenke u vrede !

De families De Vuyst, Verhoeven,

De Roeck en De Norre,
danken u voor uw troostende blijken
van deelneming.

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem