

Heer, spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Helena, Francisca DE VUYST

weduwe van de Heer Kamiel DE PREZ,

geboren te St.-Martens-Lierde op 29 oktober 1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 9 mei 1979, nadat zij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

Met deze echt-goede moeder verdwijnt eveneens een diep-kristene vrouw uit de aardse omgeving van haar familie- en vriendenkring. Hoe gaarne en met welk enthousiasme sprak ze over de godsdienstige plechtigheden uit haar tijd, waaraan zijzelf met zoveel ijver en overtuiging had deelgenomen. Haar godsdienstin, haar eerbied voor kerk en priester waren met haar leven vergroeid.

Als overtuigde gelovige heeft ze, samen met haar man, voor haar gezin gewerkt en gezorgd, en er de kristelijke stempel op gedrukt. Hiervoor mocht ze reeds op aarde beloond worden: immers, geen week ging voorbij zonder dat haar kinderen, op hun beurt met hun gezin, een bezoek aan moeder brachten, en of we wel gekomen waren! Ze is werkelijk hun moeder gebleven tot haar laatste ademtucht. Wie zulk een moeder verliest voelt zich ontredder, ook al is hij een volwassene.

Dierbare kinderen en familieleden, gij allen weet hoe ik aan het leven hield. Allen zeg

ik U dank omdat gij mij dat leven zo schoon en aangenaam gemaakt hebt, omdat ik mijn oude dag rustig en gezellig mocht doorbrengen in het gezin van één van mijn kinderen en toch bij U allen waarlijk thuis mocht zijn. Ik weet dat gij nu weent, maar weest God ook dankbaar dat U mij zolang in uw midden mocht houden en dat de ouderdom mij niet al te veel narigheid bracht. Beleeft het geloof waarin ik U opgevoed heb, en put daaruit de zekerheid dat ik nu nog leef, zij het op een andere wijze.

Heer God, U dankend om ons moeder, en in deze paastijd gedenkend dat Gij Jezus uit de dood hebt opgewekt, vragen wij U: laat ook haar delen in de vreugde van Jezus' verrijzenis.

De families DE VUYST, DE PREZ,
GAUBLOMME, FELIERS,

**danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.**

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel.