



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## JAN-BAPTIST DE VUYST

weduwnaar van Mevrouw  
**ALICE BEERENS**

geboren te St.-Martens-Lierde op 23 mei 1904 en  
godvruchtig overleden in het rusthuis  
St.-Franciscus te Brakel op 11 januari 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

'Jean' kan vertellen over de wereld van vroeger, over de crisisjaren dertig, over de sociale strijd, over de tijden die zijn veranderd. Weet je als man van 88 ook hoe je leven moet als mens op aarde, wat waar is en wat vals ?

Hij zou wonderwel gepast hebben in een hoofdstuk apart van 'Lierde vroeger', het heemkundig boek uit 1992. Bij wijze van hommage een posthume schets :

*"Jan-Baptist De Vuyst (1904-1993)  
geboren en getogen  
Sint-Martens-Lierdenaar*

*'trimard' in zijn jonge jaren  
'fostman' dertig zwarte jaren  
'Jeanske D.V.'  
van de St.-Barbaragilde*

*Alice sterft in 1965  
vader en de twee zonen blijven  
houden het ouderlijk huis  
legendarisch proper*

*in juni 1991  
verlaat Jean zijn geboortedorp  
zacht en bijna ongeweten  
ziekenhuis. rusthuis.  
de zekerheid van de dood.*

*de twee zonen schrijven  
nieuwjaarsbrief 1993  
'we zullen je missen, pa,  
elke dag, behalve in ons hart'.*

Je kan méér zeggen over de zekerheid van de dood dan over de onzekerheid van het leven. De dood staat tegenover het leven als winnaar tegenover verliezer. We zijn langer dood dan levend. Dood is eindpunt. De rest is stille overgave.

**De families DE VUYST, BEERENS,  
COLLAGE en VAN DAELE,**

zijn U dankbaar voor uw blijken van  
kristelijke deelneming in hun rouw.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. Amand Marroyen, Brakel - T. 055/42.26.08