

†

VROME HERINNERING AAN
DE HEER

**Lucien, Frans, Albert
DE VUYST**

zoon van wijlen

Alfons en Judith VAN HERREWEGHE

Geboren te Sint-Antelinks op 5 februari 1921
en godvruchtig overleden in de St-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 21 januari 1984,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

In de natuur is alles koud en kil ; de bomen
en de planten lijken dood. Maar iedereen
weet dat het maar schijn is. Nog enkele
weken en alles gaat herleven en in heerlijke
pracht verschijnen.

Zo is de mens.

Voor de wereld koud en kil, dood en tot
vergaan gedoemd. Maar in ons geloof weten
wij dat hij tot nieuw leven zal opstaan en in
heerlijkheid zijn Schepper zal aanschouwen.
Dat is de troost die niemand ons ontnemen
kan.

Lucien heeft leren werken en bidden in een
kristelijk kroostrijk gezin. Steeds is hij trouw
gebleven aan die kristelijke traditie.

Hij hield van de natuur, de velden, de dieren
en het hof. Hij hield van de mensen, zijn
duiven, zijn familie en geburen.

Zijn zondagsmis was hem heilig ; ziekte ver-
plichtte hem thuis te blijven, maar iedere
hoogdag ontmoette hij de Heer in biecht en
kommunie.

Moge de Heer hem nu genadig wezen ; zijn
zwakheden vergeven, en hem opnemen in het
hemelse Vaderhuis.

Dierbare broers en zusters, meer dan ons
deel hebben we gekregen in lijden, miserie
en dood ; bij elkander vonden wij steun.
Wederom is er een lege plaats in ons huis.
Maar laat zoals vroeger de deur steeds open-
staan voor de familie. Laat het vaderhuis de
plaats blijven waar gesproken en gebeden
wordt over en voor onze overledenen.

Voor mijn sterven heb ik u laten roepen om
u te zeggen hoezeer ik u dank voor alles wat
ge voor mij hebt gedaan.

Moge de Heer uw zorg, uw kommer, uw inzet,
steeds indachtig zijn.

Mijn waardering gaat ook naar de verpleeg-
ster van het wit-gele kruis, mijn dank naar
allen die mij nabij waart ; op deze dag van
afscheid vraag ik u allen om een gebed.

Tot ziens bij de Heer.

Gilbert DE VUYST - DE GEYTER Germaine(†),
kinderen en kleinkinderen,

Anna DE VUYST,

Paul DE VUYST,

Paul en Alice DE CLIPPEL - DE VUYST

en kinderen,

Michel en Annie DE VUYST - DE HENAU

en kind,

André en Edith DE VUYST - DANCKAERT

en kinderen,

De families DE VUYST en VAN HERREWEGHE,

danken oprecht voor de blijken van
medeleven en gebed.

Uitgever : G. De Knibber - Sint-Antelinks