

"Onstuimig was haar hart en groot,
één tinteling van leven.
Zij heeft zich blij gegeven
tot aan haar onverwachte dood.
Haar naam blijft in ons ruisen,
herinnering die nimmer dooft".



Dankbaar en liefdevol aandenken aan
Mevrouw

Lucienne, Virginie De Vuyst

echtgenote van
Marcel Van der Heyden

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 september
1922 en overleden in het Algemeen Ziekenhuis
St.-Elisabeth te Zottegem op 18 november
1993, gesterkt door het H. Sacrament van
de zieken en de Apostolische zegen.

Bestuurslid K.V.L.V. St.-Maria-Lierde

Een sterke vrouw, die de zorg voor haar
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen ten
einde toe met liefde gedragen heeft, is van
ons heengegaan. Plots, zo onverwacht, haast
niet te geloven. Mama en meter was er nog
zo nodig.

Wie het geluk heeft gehad Lucienne van
dichtbij te kennen, kan getuigen van haar

innige goedheid, haar eenvoud en oprechte
hartelijkheid, vol diep christelijk geloof in
Gods goedheid en liefde.

Haar leven was : anderen gelukkig maken !
Ze was beminnelijk en gedienschtig voor de
geburen.

Als bestuurslid van de K.V.L.V. was zij be-
moedigend en begripvol voor zovelen die
haar vertrouwen gegeven hebben.

Ook kon Lucienne genieten van ontspanning
in volle natuur : aan de machtige zee, de
rust in de duinen, de mooie bloemen en
planten: Gods wondere en prachtige schep-
ping.

Haar gezin stond steeds op de eerste plaats
in haar leven : Zij hield heel veel van haar
echtgenoot en steunde hem bij zijn inzet
voor de verenigingen.

Voor haar kinderen was zij de wijze mama
die hen steeds met raad en daad bijstond.

Haar kleinkinderen waren haar lievelingen.
Bij meter waren zij altijd welkom. Meter
kon luisteren naar hun belevenissen van op
school en van de vakantie. En met een
kwinkslag troostte zij hun kinderverdriet.

Mama, meter, je was ons zo nabij :
je droeg ons een leven lang met je belang-
stelling, je bevestiging en vaardige zorg.
Je liet ons groeien op onze eigen weg, in
vrijheid en vertrouwen. Leven met jou was
gelukkig en vredevol samen zijn,
in tederheid en harmonie...

Is er nog iets mooiers waarvoor mensen dankbaar kunnen zijn ?

Liefste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, u zijt altijd mijn levensvreugde geweest. Dank u om uw liefde, uw lieve attenties... Dierbare familie en vrienden, dank om uw genegenheid en vriendschap en moge de herinnering aan mij u sterken om gelovig, gedienschtig en optimistisch door het leven te gaan.

God zegene en beware u allen.



De families

De Vuyst, Van der Heyden,

De Roeck en Schotte

danken u voor uw medevoelen in hun rouw en uw steun door uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, koster. Hemelveerdegem
Rouwondern. Raoul - Brakel