

Wat gij aan de minsten der mijnen
hebt gedaan, hebt ge aan mij zelf
gedaan. (Evangelie)

†

In vroom gebed gedenken wij de ziel
van de Heer

Marcel DEVUYST

echtgenoot van Mevrouw

Georgette LAURIER,

geboren te St.-Alphons-Manitoba
(Canada) op 20 december 1926
en na een smartelijk ongeval
overleden te Lierde op 8 april
1980, « in extremis » gezalfd met
de H. Olie.

Zo plots en onverwacht, te midden
van zijn levensdagen werd Marcel
ten hemel geroepen; hij was er nog
zo nodig, ja volgens menselijke be-
rekeningen onmisbaar.

Jarenlang reeds was zijn leven
een en al opoffering voor zijn dier-
bare echtgenote: alleen de liefde
maakt de mens tot zulk een offer
beschikbaar sterk. Of was zijn eigen
hart te zwak en broos zodat het on-
der de zorgende druk der liefde zelf
vroegtijdig brak en bezweek?

Gods wegen zijn zo wonderbaar!
En toch is Hij van alle ware liefde
de oorsprong en de bron, zodat wij
met vertrouwen steeds de toekomst
ingaan mogen. Zalig zij die op Zijn
woord durven bouwen: « kijk naar
de bloemen in het veld, naar de vo-
gels in de lucht, zij zaaien niet of
maaïen niet en toch... »

Dierbare echtgenote, mijn zorgen-
de handen voor U hebben hun werk
hierbeneden gedaan, nu zal ik samen
met moeder dubbel voor U zorgen
in de hemel opdat andere handen
mijn werk zouden overnemen tot we
weer zullen mogen samenzijn bij de
Heer.

En gij mijn zoon en schoondochter
laat mijn liefde voor moeder nu dub-
bel zo groot zijn.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op
U.

De families Devuyt, Laurier,
De Vleeschouwer,
danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel