

Wie in mij gelooft, sterft niet in
eeuwigheid. (Jo 11,26)



Bid voor de zielerust van

Mevrouw

MARIA DE VUYST

Weduwe van Mijnheer Frans Cattoor

Geboren te Brakel, op 29 november
1888 en er godvruchtig overleden in
't Rustoord Najaarszon op 13 juni 1975
Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Haar zachte blik en haar net voor-
komen, haar groot geduld en haar ver-
trouwen zullen altijd in ons geheugen
blijven hangen. Haar leven is in stilte
verlopen, zonder veel drukte, en na
jaren verblijf in de grootstad is zij te-
ruggekomen naar haar geboorte grond,
waar zij gelukkig was en haar dank-
baarheid toonde aan haar familieleden,
die haar genegen waren en aan de zus-
ters en verpleegsters die haar ver-
zorgden.

God, geef haar nu uw heerlijkheid.
Wij kunnen niet geloven dat haar leven
tevergeefs voorbij is gegaan en dat al-
les wat zij voor anderen heeft betekend
verloren is. Wij bidden voor haar ziele-
rust en vragen u dat wij in ons geloof
in de eeuwigheid tot het einde toe mo-
gen volharderen.

Heer laat het hemelse geluk haar
verschijnen.



De familie CATTOOR,

De familie DE VUYST,

danken U

voor de bliken van deelneming.