

Bewaar in uw hart het aandenken van deze die u
bemind heeft en vergeet haar niet in uw gebeden.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ELODIE DE VUYST

echtgenote van Mijnheer

ALOYSIUS DE POOTER

geboren te Sint-Maria-Lierde, de 21 november 1885
en godvruchtig in de Heer ontslapen te St.-Mar-
tens-Lierde, de 7 november 1963, versterkt door de
H. H. Sakramenten der stervenden.

Martelaar zijn niet alleen zij die hun bloed ver-
gieten voor hun geloof, maar ook zij, die in een
langdurige ziekte hun pijnlijk lijden in verduldig-
heid aan God opdragen.

Ik heb veel pijnlijke dagen en nachten gekend,
maar met de Heilige man Job mag ik zeggen: ik
weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij mij op de
jongste dag zal opwekken en dat ik mijn God zien
zal, met die hoop ben ik bij Hem teruggekeerd.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen, hebt dank voor uw zo
tedere zorgen. Uw liefde en genegenheid hebben
mijn bitter lijden dragelijk gemaakt en mij steeds
geholpen om moed te hebben wanneer reeds alle
hoop verloren ging. Blijft mij steeds in uw gebeden
indachtig, want de ware liefde vergaat nooit, maar
wordt bekroond en vereeuwigd in de hemel, waar
wij elkander zullen terugvinden in de eenwige
vreugde des Heren, waar geen schaduw van droef-
heid en lijden zal bestaan: ons geloof is en blijft
onze hoogste vreugde.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(360 dagen afl.)

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familiën DE POOTER, DE VUYST,
VAN DAMME, LEROY,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.