

Maria, Gij zijt mijne goede Moeder.

BIDT VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie Philomine De Vuyst

weduwe van de Heer
Henri De Pooter

geboren te St.-Maria-Lierde, de 29 mei 1879
en godvruchtig overleden te St.-Martens-
Lierde, de 21 mei 1973, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in
onze rouw, danken U van harte :

De families DE POOTER, DE VUYST en
VAN DAMME.

Druk. DE VOS

Zoals na lange en donkere wintermaanden,
iedereen tracht naar de hele en stralende
lentezon, die opwekt en blij maakt en alras
de winterslaap doet vergeten, zo ook heeft
deze sterke moeder voor de vier en negenste
keer getracht naar die heerlijke en schone
zonneshijn, die alle beperktheid en lijden
verandert in gezondheid en blijvende vreug-
de... naar die Zonneshijn die God zelf is
en van wiens liefde men dan genieten mag
in eeuwigheid.

Die hemelse vreugde, — daarvoor bidden
wij nu samen — mocht onze oude moeder
haar verdiend hebben door haar voorbeeldige
werkzaamheid, haar onberekende goedheid
en haar rotsvast geloof. Met welke diepe en
vertrouwende godsvrucht ontving zij bij
iedere gelegenheid thuis de H. Kommunie.
Welk groot en schoon levensoffer kon zij de
Heer aanbieden, die zeker al die ongekende
grootheid van onze « Moeders binnen de
huiskamer », naar waarde zal lonen.

Duurbare kinderen en gans mijn familie,
en vooral U, die nacht en dag gereed waart
voor uw Moeder, kon ik u hier op aarde
niet meer vergoeden voor wat Gij voor mij
deed, mocht Ik het weldra mogen doen bij
de Heer. Bidt voor mij vooral tijdens de
Zondagmis en blijft allen eensgezind en goed
voor elkaar, zoals Uw moeder dat altijd is
geweest.

Bloedverwanten en vrienden, u ook ben Ik
dankbaar voor uw blijvende genegenheid.

Moeder Maria, wilt Gij mijn arme ziele
gedenken !...