

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.



Gedenk in uw gebed de ziel  
van mevrouw

**Marie-Virginie De Vuyst**

weduwe van heer

**Richard Van De Pontseele**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 10 mei 1885, en er godvruchtig in de Heer ontslapen, op 4 januari 1969, gesterkt door het sacrament der zieken en voorzien van de pauselijke zegen in 't stervensuur.

Als een in eeuwig bidden liggen twee koude witte handen gevouwen en omstrengeld door de Rozenkrans. Twee handen die gestreeld hebben en gezegend, gewerkt en verzorgd, handen van een moeder.

Zij is van ons weggegaan, haar taak was af, ze is gaan rekenschap geven over haar werk hier in dit leven, om het loon te ontvangen dat beloofd werd door de Grote Werkgever aan allen die trouw hun plicht zouden vervullen. Haar moederlijke bezorgdheid droeg ze met zich mee, en in eeuwig bidden blijft ze waken over ons.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben u dankbaar om uw liefdevolle genegenheid die mijn ouden dag zo draauklijk en zelfs schoon heeft gemaakt, blijft mij helpen en steunen door uw gebed in dit belangrijk overgaan naar het andere, het eeuwige leven.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, bid voor mij opdat de rechtvaardige Rechter mij genadig zij in het oordeel over mijn daden. Dat hij mij de zwakheden zou vergeven die voorkwamen in mijn leven, maar mij lone voor het goede dat ik deed.

Ten paradijze mogen de engelen haar geleiden!

De familiën VAN DE PONTSEELE, DE VUYST,  
LIMPENS, DE GEETER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.

Uitg. Cromphaut, St.-Martens-Lierde