

« Niet mijn wil, maar U wil geschiede ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Michel, Hector DE VUYST

echtgenoot van Mevrouw
SIMONNE BAUWENS

geboren te St.-Martens-Lierde, op 9 september
1926 en schielijk overleden te Zwalm,
op 9 maart 1982.

†

De families **DE VUYST, DE BEER,**
BAUWENS en **GEMEEN,**

danken U van harte
voor de blijken van genegenheid.

Begraaf. **RAOUL, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49**

Dienstbaarheid was voor hem geen ijdel woord, steeds was hij bereid om voor elkeen in de bres te springen, vaak ten koste van zijn eigen welzijn.

Zijn grote bekommernis was de bestaanszekerheid en het geluk van zijn echtgenote, zijn kinderen en zijn prille kleinkind. Zij zijn hem dankbaar om wat zij samen met hem, maar vooral dankzij hem hebben kunnen verwezenlijken.

Zijn ontspanning zocht en vond hij in de wielersport zowel actief als passief, waar velen hem leerden kennen als een ware vriend en belangenloze helper.

De goedheid van hart, de rechtschapenheid van zijn gemoed en zijn minzame en hartelijke omgang met iedereen, hebben hem de genegenheid verworven van al wie hem kende en van zijn werkmakers in het bijzonder.

Bemide echtgenote, kinderen, kleinkind, familie, goede vrienden mijn afscheid was totaal onverwacht. Mijn liefde en genegenheid voor U kende geen grenzen. En ik wou nog zoveel voor U allen doen !

Daarom bidden we nu samen : Heer gij alleen kent onze dagen en wij ervaren hoe broos een mensenleven is. Nu de dagen van onze duurzame overledene zo plots ten einde zijn vragen wij U dat Gij hem Uw barmhartigheid zou betonen en dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U.