

Wij hebben hem steeds bemind ! Verlaten we hem niet vooraleer wij hem door onze gebeden en tranen hebben gebracht in het Hemels Vaderhuis !
(H. Aug.)



ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

Omer-Albert De Vuyst

echtgenoot van Mw Maria VANDERDONCKT
Geboren te Nederbrakel de 17 December 1909
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de
15 December 1983.

Voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

Iedereen was met deernis geslagen en van medelijden vervuld bij 't vernemen van de noodlottige ziekte van deze voorbeeldige plichtsgetrouwe echtgenoot en huisvader. Iedereen wens- te en hoopte op beternis en genezing. Helaas ! Te vergeefs ! Gelijk de winterstormen de stoere eiken neervellen, zo heeft de wrede en onverbiddelijke dood deze teerbeminte man uit zijn voorbeeldig gezin weggerukt ! Wie is niet van droefheid overmand bij 't vernemen van een zó vroegtijdig overlijden ? Wat een ramp voor dit gezin ! Wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu eenzaam en troosteloos : vader te moeten missen, die in alles de troostengel was ! Wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu arm want vader was de broodwinner ! Doch onze hulp en troost en opbeuring zullen wij alleen bij O.L. Heer vinden door het Geloof en het Gebed :

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan.
't Is d' Here van hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan !

G.G.

De diepbetreurde overledene was een van die model-kristenen die alleen «de plicht» kenden en vervulden : tegenover God, tegenover de priesters, tegenover zijn gezin, tegenover de evenaaste. In zijn gezellige haard voelde hij zich een kleine koning en hij droomde er maar steeds van vrouw en kinderen en familie overgelukkig te maken. Daarom was hem niets te veel, niets te lastig.

Mijn duurzame vrouw, ik weet dat mijn heen- gaan U maakt tot een moeder van smarten. Doch neem uw toevlucht tot O.L. Vrouwken ; Zij zal uw tranen drogen, uw droefheid milderden door U onder haar moederlijke bescherming te nemen.

Mijn lieve kinderen, wat doet het mij pijn U als weesjes te moeten achterlaten ! Doch ik weet dat gij door uw deugdzaam leven en naarstige arbeid U er bovenop zult werken, moeder zult troosten en haar steun blijven.

Dierbare moeder, broeders, schoonzuster en familieleden, die voor mij uw goed hart hebt getoond ik dank U voor al uw genegenheid en trouwe liefde. Dat God U er om zegene. Vaart allen wel en tot weerziens bij God. Bidt intussen veel voor mij.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o.u.o.
De 4 akten a.u.b.

De familiën DE VUYST, VAN DER
DONCKT, LINTHOUT en GOSSEYE ;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. Van Nedervelde, Elst