



VROME HERINNERING AAN  
DE HEER

**Paul DE VUYST**

zoon van wijlen

**Alfons en Judith VAN HERREWEGHE**

geboren te Sint-Antelinks op 29 september 1926  
en godvruchtig overleden  
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem  
op 21 oktober 1988,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Als alle mensen van de wereld, met hun vreugden en miseries, mensen waren zoals Paul, dan was die wereld een aards paradijs.

Het kan niet zijn dat dit het einde is.

Zulke mensen moeten blijven leven; niet alleen in ons gedachtenis, maar in de blijvende nabijheid van een liefdevolle hemelse Vader.

Hij was een mens om van te houden.

Zijn langdurige kwaal, de ontelbare bange nachten, het verlies van zijn inwonende broer, ziekten en tegenslag, konden zijn levensvreugde niet breken.

Hij verborg zijn miserie, deed meer dan hij kon, hij wilde de anderen nog sparen. Nooit klagen, maar dragen.

Hij hield van de natuur: van bloemen en planten en dieren. Hij hield van de mensen: voor iedereen een groet en een glimlach. Zelf ziek zijnde kon hij een dienst niet weigeren.

Hij hield van God, zijn kerk en zijn pastoor.

Met weinig woorden, maar met veel daden kwam hij uit voor zijn geloof en overtuiging.

In volle bewustzijn, zonder vrees zag hij de dood in de ogen: „Is het al zo laat, nu zal het niet lang meer duren”.

Met een dankbare blik, om al de zorgen dag en nacht, om al de attenties en bezoeken van de familie, om al de schonde en droeve dagen nam hij afscheid van dit leven, vast overtuigd van een eeuwig leven.

Paul, wij zijn u dankbaar. Gij hebt ons geleerd te leven in dienst van God en Medemensen. Gij hadt veel vrienden, omdat ge zelf een goede vriend waart. Uw stoel in de kerk zal misschien leeg blijven, maar wij zullen er blijven bidden voor u. Wij zullen u nooit vergeten.

Blijf ons, op een nadere wijze, steeds nabij.

---

De families DE VUYST en VAN HERREWEGHE,

danken voor uw aanwezigheid en blijken van  
diep medeleven bij hun rouw.

---

Uitgever: G. De Knibber - Sint-Antelinks