



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Robert DE VUYST

Geboren te Herzele op 3 mei 1936 en thuis
onverwacht overleden op 4 oktober 1995.

Gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

In intieme huiskring, vader-moeder zijn : een
opdracht met vele facetten.

Het is :

- bouwen aan geluk in vele kleine dingen
- zorgen om dagelijks brood
- groeien in liefde
- altijd thuis, steeds paraat
- bij elkaar thuis komen en elkaar gaarne zien
- eigen ouders voorop stellen en er voor zorgen

- gereed staan voor elk werk, voor vriend en
buur
- God in je gezin binnenlaten en je handen
vouwen in stil gebed

Het is nu dag aan dag de hemel openen omdat
Gods droom in ons diepste wezen is gelegd.

Moge nu in de eucharistie, en ook straks in het
gezin dankbaarheid groeien voor vader, voor ons
familieid.

Wij denken en danken om wat hij voor vrouw,
kinderen, kleinkinderen, ouders en familie
betekende.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, troosteres in nood,
hoor ons gebed voor vader. Zie ons aan, wij die
hier voor u staan, met wenende ogen. Troost en
sterk ons in onze nood.

Mevrouw Jacqueline Spiliers, kinderen en kleinkin-
deren

De families De Vuyst, Spiliers, De Smet
en Van Droogenbroeck

danken u voor de vele blijken
van medeleven in rouw en gebed.

— Begr. Van den Neste - Drukk. De Toren, Herzele. —

