

Moeder zijn is alle dagen een beetje sterven  
in dienst van medemensen.



Heden is van ons heengegaan  
MEVROUW

**Ursula, Aline DE VUYST**

weduwe van  
**Florent VAN DE WIELE**

Geboren te Herzele op 24 november 1899  
en godvruchtig overleden te Aspelare  
op 18 oktober 1987.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Met stille ontroering nemen we vandaag afscheid van een goede moeder, een trouwe parochiaan, een schoon mens.

Door haar ziekte was ze maandenlang uit de dagelijkse omgang verdwenen; we waren als voorbereid op dit droevig uur, maar haar heengaan doet ons pijn, omdat we in haar lijden met haar waren vergroeid.

Zij werd „de vrouw van smarten”. Dag en nacht die harde pijn. Zij zei niet veel, kloeg niet, wilde niemand ten laste zijn, maar bij ieder bezoek lag iets van dankbaarheid in haar ogen. Zij had het geluk „thuis” te mogen zijn bij haar dochter; omringd van familie en vrienden, dag en nacht om haar bekommerd.

Ze hoorde de dieren in de stal, de geluiden op het land, waar ze gewoond en gewerkt had voor haar gezin.

Ze was een diep godsdienstige moeder, die haar kinderen de echte waarden van het leven voorleefde. Ze hield van God en de kerk.

Haar zondagmis was haar heilig en toen ze ziek werd ontving ze iedere zondag de kommunitie op haar ziekbed. Haar lijden droeg ze op voor bekering van zondaars en onverschilligen.

Zij heeft nu van haar kinderen gekregen, wat ze zelf met oneindig geduld aan haar zieke man had gegeven.

Met Christus mag ze zeggen: „Het is volbracht”. „In Gods handen leg ik mijn Geest.”

Dierbare kinderen, Uw voortdurende nabijheid waren mij een troost en sterkte. Kinderen die hun ouders eren worden door God gezegend.

Liefste kleinkinderen, houdt van uw ouders, zoals uw ouders van mij hebben gehouden. Bidt voor mij in uw zondagmis.

Dierbare familie en vrienden, dank om uw vele bezoeken als ik eenzaam was. Uw gebed zal bij God voor mij ten beste spreken.

Lieve Vrouwe, Moeder van Smarten, bid voor mij.

Albert en Estella  
DE RAEDT - DE BOE(†) - VAN DE WIELE,

Armand en Julienne  
VAN CAENEGEM(†) - VAN DE WIELE,

Richard en Begga VAN DE WIELE - BAUWENS,

De kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families VAN DE WIELE, DE VUYST, DUYM,  
LAUWEREYS en TEMMERMAN,

danken U voor uw blijken van medeleven  
bij hun rouw.

Uitgever: G. De Knibber - Sint-Antelinks