

Red mij, o Heer, want op U heb ik mijn vertrouwen
gesteld,



BID VOOR DE ZIEL VAN
Victor DE VUYST

echtgenoot van
Emilie VAN DEN NESTE

geboren te Sint Lievens Essche, den 26 Januari 1882 en
godvruchtig overleden te Herzele den 31 Juli 1948
voorzien van de laatste troostmiddelen van de H. Kerk

O God, aan wien het eigen is altijd genadig te zijn en
te sparen, ontferm U over uwen dienaar en gewaardig
U hem op te nemen onder het getal van Uw uitverko-
ren.

Groot is het lijden van onzen dierbaren echtgenoot
en vader geweest in de laatste maanden van zijn le-
ven. Meer dan hij het wou zeggen, heeft hij geleden,
maar hij verdroeg het geduldig, zocht troost in het bid-
den van zijn paternoster en van schietgebeden. Hij zag
met betrouwen zijn einde naderen, omdat hij wist dat
voor een gelovige de dood geen eeuwige scheiding is.

Bemide Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen:
weest onderworpen aan Gods heiligen Wil, want ook
voor U ware het goed geweest, waren we nog lang
kunnen samenzijn. Ik dank U voor Uwe grote liefde en
zorgen. Bidt veel voor mij.

Dierbare Broeders en Zusters, Familieleden en Vrien-
den vergeet mij niet in Uwe gebeden en H. Mis.

Mijn Jezus, wees mijn ziel genadig.

Drukk. R. Van Boxstael-De Canck, Herzele.

Mevrouw Victor DE VUYST, geboren Emilie VAN DEN NESTE,
Mijnheer en Mevrouw Paul DE BACKER-DE VUYST en Kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Alfons DE VUYST-DE VUYST en Kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE VUYST-FAHY en Kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Emiel DE SCHRIJVER-DE VUYST en Kinderen
Mejuffer Suzanne DE VUYST,
De familiën DE VUYST, VAN DEN NESTE

bedanken Ued. voor de blijken van deelneming in hun rouw
en vragen U den troost uwer gebeden.