



**GEGROET, O KRUIS,
MIJN EENIGE TROOST !**

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

AUGUST DE WAEGENAERE

Echtgenoot van Mevrouw

LEONIE HERMAN,

geboren te Machelen aan Leie, den 7 December 1876
en godvruchtig overleden te Bevere-Oudenaarde
den 9 Juni 1947.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



'k Ben ziek, ik voel mij sterven,
'k Schei van deze wereld af;
Mijn ziel wil een beter goed gaan erven,
Draagt dan mijn lichaam naar het graf.
Vergiffenis aan God en alle menschen,
Aan wie ik ooit iets heb misdaan.
'k Vergeef ook aan al mijn medemenschen,
Eer ik van hier moet henen gaan.
Dank aan al die binst mijn lijden
Mij kwamen troosten in mijn nood,
Dank aan den priester die mij kwam verblijden
Met het heilig Hemelsch Brood.

Als ik zal liggen spraak'loos, stijf en koud,
Nà al die vermaken, zorgen en lijden;
Neemt dit tot les, gij jong en oud,
En wilt U ook reeds voorbereiden.

Echtgenoot, kinders, kleinkinders, familie, ander leden,
We moeten hier scheiden voor altijd.
Vergeet mij niet in uw gebeden;
Vaartwel, vaartwel tot in der Feuwigheid.

A. D. W.

R. I. P.

Mevrouw August DE WAEGENAERE, geboren
Leonie HERMAN;

Mijnheer en Mevrouw Dion VANMAERCKE-DE
WAEGENAERE en hun kinders, Dirk, Christa,
Johanna en Martina;

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE BLEECKERE-DE
WAEGENAERE en hun kind Marie-Leonie;

De familiën DE WAEGENAERE, HERMAN en DE
POORTERE,

BEDANKEN.

Eine, Druk. M. Vanmaercke - Tel. 269