

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van

EMIEL DE WAEGENAERE

echtgenoot van

MARIE SPITAEELS

geboren te Nederbrakel, de 10 Juni 1885, en aldaar
godvruchtig overleden de 29 Augustus 1949.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Voor wie het leven van dichtbij beschouwt is het geen rozenpad maar een tranendal: alles hier op aarde is toch zoo vergankelijk en zoo broos. Zoo leert het ons onze Moeder de H Kerk: "gedenk... dat gij tot stof en as zult terugkeren.."

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die met kommer en zorg zijn leven heeft besteed aan de welvaart en het welzijn van zijn dierbaar huisgezin. Door de goedheid van zijn hart werd hij niet alleen hoog, en naar waarde geschat door zijn eigen familie maar ook door vele goede vrienden. Daarom zal zijn gedachtenis in zegening blijven!

Lieve echtgenote en dierbare Kinders, al ben ik voor de ogen der mensen uit uw midden weggerukt, toch sterft onze liefde tot elkander niet. Laten we aan die wederzijdse liefde trouw blijven door het gebed. Blijft intussen allen voortgaan met braaf, christelijk en deugdzzaam door het leven te gaan. — Hebt dank voor uw beste zorgen in mijn kortstondige ziekte. God zegene er U om! Vaarwel allen en tot wederziens hiernamaals.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Maria, Moeder en troosteres der bedrukten b v, o.

R, I, P.



Mw Emiel De Waegenaere, geboren Marie Spitaels ;
Mej. Emma De Waegenaere ;
Mr & Mw Gerard Assez-De Waegenaere en kinderen
Lucienne en Francine ;
Mr & Mw Henri Dr. Waegenaere-Wittenberg en kin-
deren Lucie en Lucien ;
Mr & Mw Marcel De Waegenaere-Herregods en
kind Marc ;
De Familiën De Waegenaere en Spitaels,

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond,
bij hun smartvolle rouw.

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt