

Waakt en bidt, want ge kent dag noch uur.
Mt. 25, 13.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

Marcel DE WAEGENAERE

echtgenoot van Mevrouw

YVONNE HERREGODS

geboren te Nederbrakel de 25 April 1922 en
aldaar overleden de 22 Maart 1952.
Gezalfd met de H. Olie.



De wereld is een ballingsoord, de Hemel ons vaderland. Het is goed dat we daar dikwijls aan denken, zo gemakkelijk toch hechten we ons aan al het aardse, aan gezondheid, geld en genot. Dat alles echter valt weg op 'togenblik van onze laatste adem tocht en blijven alleen de verdiensten van onze trouwe plichtsvervulling over. Gelukkig dan de mens die, hoewel hij verrast wordt door de dood gereed is om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Want niet de plotse dood is te vrezen, maar wel de dood die tegelijk schielijk en onvoorzien is.

Duurbare echtgenote, zwaar is de slag die u treft. Op de drempel van een schoon en gelukkig huwelijksleven vond ik plots de dood. Al onze plannen en betrachtingen vallen meteen in duigen, gedaan nu met het mijnen over ons toekomstig geluk. God heeft het anders gewild. Nu is de enige band die

ons samen bindt het gebed en daar alleen zult ge troost vinden. God lone u voor de jaren dat we samen gelukkig mochten zijn.

Beminde ouders en familie dank voor uw genegenheid en liefde. Vergeet mij niet in uw gebeden en ge kunt niet beter uw liefde voor mij betonen dan te zorgen voor mijn vrouwen kind. Waakt samen met mij over hen dan zien we elkaar in de Hemel terug.



Mevrouw Marcel DE WAEGENAERE,
geboren Yvonne HERREGODS;
Mijnheer Marc DE WAEGENAERE;
Mw We Emiel DE WAEGENAERE-
SPITAELS kinderen en kleinkinderen;
Mr & Mw Remi HERREGODS-GAU-
BLOMME kinderen en kleinkinderen;
De Familiën DE WAEGENAERE, HER-
REGODS, SPITAELS, GAUBLOMME;

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen bied U hiervoor hun welgemeenden dank.

Nederbrakel. Druk. Wwe O. Surdiacourt.