

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi De Waegenaere

echtgenoot van Mevrouw

Mathilde DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel, de 16 juni 1887
en er godvruchtig overleden de 19 maart 1961,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Opgeëiste Oorlogsinvalid 1914-18

« Heer Jezus Kristus, die voor ons hebt willen sterven aan het kruis, wij smeken U, die alle bitterheden en smarten die Gij voor ons, zondaars, aan het kruis hebt willen doorstaan, wil dit alles opdragen en tonen aan God de almachtige Vader voor de ziel van deze, uw dienaar en verlos hem van alle eeuwige pijnen. Gij, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen, Amen. » (gebed voor overledenen).

Bemide echtgenote, heb dank voor uw liefdevolle en medelijdende zorgen vooral gedurende mijn langdurige ziekte, ween niet over mij, maar gedenk mijne ziel in uw gebeden en vooral in uw zondagmis. En gij, beste René, aan wie wij beiden zoveel zorgen en genegeheid hebben geschonken, betoon nu uw dankbaarheid door uw gebed in de H. Mis.

H. Jozef, patroon van de goede dood, spreek voor hem ten beste.

.....
Var dendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mevrouw Remi DE WAEGENAERE, geboren Mathilde DE VLEESCHAU-

WER, zijn echtgenote;

Heer René DE VLEESCHAUWER, zijn pleegkind;

De familiën DE WAEGENAERE, HOEBEKE, DE VLEESCHAUWER, MARTENS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.