



In de hoop op het weerzien voorgoed bij de wederkomst van de Heer zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van

MEVROUW

## **Anna, Rosalie DE WAELE**

weduwe van de Heer

**Jozef DELVAEYE,**

geboren te Zegelsem op 19 augustus 1900 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 28 augustus 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.  
Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

---

Vroom, eenvoudig en rechtschapen heeft zij haar taak als christen vrouw en liefdevolle moeder volbracht, zowel tegenover haar gezin als tegenover God en de medemens. Kommer en verdriet waarmede elk mensenleven doorweven is, bleven ook haar niet gespaard. Maar in haar diep godsvertrouwen vond zij telkens de moed en de steun om zich in te zetten voor het geluk van haar gezin. Tijdens haar moedig gedragen ziekte bleef zij tot op het laatst bezorgd om de anderen. Betrouwend op Gods liefdevolle barmhartigheid is zij vredig en zacht heengegaan. Haar taak immers was volbracht. Nu mag zij het loon ontvangen dat de Heer heeft beloofd aan hen die Hem liefhebben.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor de genegenheid en de liefdevolle zorgen die ik altijd van u mocht ondervinden. Dat

heeft mij diepgelukkig gemaakt. Nu blijf ik met vader nog inniger met u verbonden in de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank u voor uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens.

De families DE WAELE, DELVAEYE,  
VAN HOORDE, HAUSTRAETE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel