

Onder uwe bescherming neem ik mijn toevlucht, o Heilige Moeder Gods.

**BID VOOR DE ZIEL**  
VAN MEVROUW  
**Gabriëlle-Eleonora-Melanie**  
**DE WAELE**

**ECHTGENOTE VAN MIJNHEER**  
**JULES DE PAEPE**

Geboren te Oubrakerel de 18 januari 1891, en overleden te Asper, op 24 oktober 1955, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen. Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.

Het heengaan van goede mensen laat steeds 'n grote leemte na. Zij werken en zwoegen onopgemerkt, zij geven het beste van zichzelf voor het welzijn van hen die er samen mee leven. Wij worden gewoon aan hun onverdroten toewijding en pas als het einde komt, het afscheid, beseffen wij ten volle wat zij voor ons geweest zijn. Zo is het met deze moeder, zo is het ook met elke echte moeder. Wij zijn God dankbaar, dat Hij ons zulke moeder heeft geschonken. Wij bidden Hem tevens dat Hij haar vergelde; de slapeloze nachten, de federe verpleging, het eindeloos en zwijgend geduld waarmee zij haar zieke huisgenoten herhaaldelijk heeft bijgestaan. Haar voorbeeld van overtuigd christelijk leven, haar bescheiden raad blijve steeds in ons hart geprent.

Bemide echtgenoot, dierbare kinderen, kleinkindertjes en familieleden, laat mijn heengaan voor u allen een zware beproeving zijn, toch meefen wij ons nederig schikken naar Gods H. wil, hoe hard het ook zij en betrouwen op Zijne voorzienigheid. Met al mijn doen en laten mijn leven door, heb ik u gezegd wat ik u nogmaals als laatste afscheid had willen zeggen: dient God door uw gebed, uw werk, uw goedheid voor elkaar en bouw zo uw geluk op voor dit leven en voor het hiernamaals.

Maria Middelaars aller genaden, spreek voor haar ten beste!

E. Van Hauwaert, Asper,

De familieën DE PAEPE - DE WAELE.

danken U van harte voor de blijken van genegeheid en gebeden, hen beloofd in hun rouw.