

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Marcel, Remy DE WAELE

echtgenoot van Mevrouw Irma GEIREGAT

Lid van N.C.M.V.

geboren te Ronse, de 1 augustus 1920 en er onverwacht overleden de 29 mei 1965, voorzien van het H. Oliesel „in extremis“.

Blijft al de dagen van uw leven uw uitersten indachtig. Niets is beter om ons tot waakzaamheid en deugd aan te sporen. Zo kan de dood ons wel onverwacht maar niet onvoorbereid ten oordeel brengen.

Mooge door de goddelijke genade en de barmhartigheid van O.L. Heer, het plots afsterven van deze dierbare overledene, voor hem de overgang zijn naar een beter leven en een geluk zonder einde. Maar voor ons is het een zalige vermaning die ons voor ogen roept hoe broos dit leven is.

Heer Jezus, beloon onze geliefde echtgenoot en vriend, zo smeken wij U, overvloedig voor alles wat hij in volharding en algehele toewijding voor ons heeft gedaan; laat hem de eeuwige Zon, zijn God en Heer aanschouwen, nu de wolk van dit aardse leven voor hem is vergleden.

Bemide vrouw, ik dank u voor uw diepe genegenheid. Zoek opbeuring in uw eenzaamheid bij de goddelijke Trooster en zijn heilige Moeder. Hun harten zijn de bron van alle troost, want zij leden alle pijn en smart, uit liefde tot u.

Dierbare familieleden en vrienden, ik stel al mijn vertrouwen op u, opdat u mijn ziel in uw gebeden zoudt gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Chère Maman, vous m'aimiez tant et comme vous j'aurais désiré de vivre encore bien longtemps parmi vous et votre famille. Le Seigneur de la Vie l'a voulu tout autrement. Pour le moment cela peut bien nous révolter, mais le jour viendra, qu'il nous unira dans son amour pour une vie éternelle. Je confie mon âme à votre affection par la prière, je vous remercie pour les soins et

Druk, Mastin, Ronse.

les peines par lesquels vous m'avez guidé au bonheur éternel.
Jesus Christ, Vous qui connaissiez les douleurs du cœur humain, soyez miséricordieux, donnez-lui le repos éternel

Mevrouw Marcel DE WAELE, geboren Irma GEIREGAT,
zijn echtgenote;
Mevrouw Emile DE WAELE-DENUIT, zijn moeder;
Mijnheer en Mevrouw Jean DE WAELE, zijn broer;
Mijnheer en Mevrouw Marcel GEIREGAT-DE CAEVEL,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Remi GEIREGAT-DERWEDUWEN, kinderen
en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Roger VELGHE-GEIREGAT, kinderen
en kleinkinderen
Mijnheer en Mevrouw Robert VANDRIESSCHE-GEIRE-
GAT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Franz VERGHEYNST-GEIREGAT,
zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten;
De families DE WAELE, DENUIT, GEIREGAT en DE
BOEL,

danken U hartelijk voor de bliken van deelneming en gebed.

vous remercient pour vos marques de sympathie et vos prières.