

†

„Moeder zijn is liefde geven”

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## Maria, Camilla DE WAELE

echtgenote van de Heer  
Omer LEMARCQ

geboren te St. Maria - Latem op 9 november 1895 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 12 januari 1981, bediend met de HH. Sacramenten der zieken.

— Lid van de kristen bond der gepensioneerden.

haar bidden.

Ook de mensen van de Kr. Bond van de gepensioneerden mogen zich troosten met de gedachte aan de vele kaartnamiddagen die zij heeft meegemaakt en niet graag liet voorbijgaan.

Dank aan allen die haar en haar man een bezoeker brachten en hen wat vreugde schonken.

Laten wij nu voor haar bidden, die in de vrede van de Heer leeft : „Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij aan deze vrouw kracht en moed gegeven” voor haar en voor haar man, en ook voor ons is dit een reden om U blijvend dank te zeggen. Nu dit leven ten einde liep, bidden wij U : wil haar belonen naar werken en haar vrede schenken in uw onvergankelijk licht.  
Door Christus onze Heer.

Voor moeder is de uiteindelijke ontmoeting met de Heer gekomen, een paar weken na Kerstmis toen zij en haar man Hem hebben ontmoet in de Communie.

Zij is oud geworden in kommer en vreugde, zij heeft hard gewerkt voor haar gezin vooral ook wanneer haar echtgenoot „zou als velen toen” elders aan het werk bleef, weken en maanden. De laatste jaren was haar zorg vooral om haar man en zij heeft dan ook haar laatste krachten aan hem gegeven en hem in zijn ziekte geholpen.

Haar kinderen kwamen hen beiden helpen en dit moge hen een troost zijn : dat ze zoveel hebben mogen doen voor hen die zo moedig door het leven zijn gegaan.

Het is ook met dankbare herinnering dat de bureu, die zoveel bij haar kwamen en hielpen, aan Maria zullen denken en voor

De Heer Omer LEMARCQ, haar echtgenoot,  
Dhr en Mw  
Léo GEZELS-LEMARCQ Suzanne,  
Dhr en Mw  
Emiel LEMARCQ-DE RIDDER Denise,  
Dhr en Mw  
Georges DE SMET-LEMARCQ Simonne,  
Dhr en Mw  
Louis LEMARCQ-DEVENIJNS Anne-Marie,  
haar kinderen,

De families DE WAELE-LEMARCQ en VAN DER STRAETEN-MINNAERT,

*zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.*