



ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Frederica, Philippina

DE WAELE

weduwe van de Heer

Charles DE POTTER

geboren te Kruishoutem, op 14 juli 1890
en vroom ontslapen in de Heer, in het O.L.Vrouw-
ziekenhuis te Oudenaarde, op 10 oktober 1975,
gesterkt door de Genademiddelen
van de Heilige Kerk.

Ze was lid van de Bond der Gepensioneerden.

Gelijk moeder in de omheining van haar hofje
altijd bezig was en bedachtzaam naar de dag van
morgen, zo was ze ook in de vernauwing van
haar laatste ziekte altijd bezig en bedachtzaam
naar de dag van haar ontmoeting met de Heer.

Onze herinnering haalt wie voorbij is terug,
en raakt wie ongenaakbaar is geworden weer aan.
We houden haar aan de einder van onze ver-
beelding vast, en zien haar als een zorgzame en
godvruchtge moeder, als een eenvoudige vrouw,
dienstbaar in haar omgeving.

Gelijk de klank van haar stem, zo was ook
haar geardheid : voorzichtig en bescheiden. De
klank van haar stem was de weerklank van haar
gemoed. Bescheiden heeft ze afstand gedaan van
het leven, maar ze blijft voortbestaan in de dank-
baarheid van haar kinderen en in de achting van
familie en vrienden. Nooit heeft ze willen gewicht-
tig doen, en alleen zulke mensen zijn gewichtig
en waardevol voor het leven. Na haar sterven
blijft alles onbewogen en gewoon, maar in de
harten van haar naastbestaanden begint een bewo-
genheid die niet is te verwoorden.

Geen rad in het uurwerk verandert,
geen diepere zucht in de wind ;
maar elk bekijkt anders elkander,
en niemand die 't woord ervoor vindt.

Men voelt zijn laatste aardse oorsprong voor-
goed afgebroken, want moeder is nog enkel een
binding in zijn verbeelding.

Bij elk bezoek aan haar ziekbed droegen we
haar mee in gedachte, bij het heengaan van haar
sterfbed droegen we haar mee in een boordevol
gemoed, bij het heengaan van haar graf dragen
we haar mee in een voor altijd dankbaar hart.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zoals moe-
der was, zijt ook gij geweest voor haar : behulp-
zaam in alle bescheidenheid.

Dierbare familie en vrienden, haar drang om
anderen gelukkig te maken werd geleid door
haar wijsheid ; en wijsheid alleen ware ledig in-
dien die niet bewogen wordt door werkzaamheid ;
en werkzaamheid ware ijdel indien die niet be-
woond en bewogen wordt door liefde. Haar werk-
zaamheid werd bezield door haar naastenliefde,
en liefde vindt alles vanzelfsprekend, omdat ze
nooit iets te veel, te zwaar of te buitengewoon
aanziet. Zo maakt moeder een band met de haren
en met God, die haar thans opgenomen heeft in
Zijn Liefde. Ze was dankbaar voor alles, gij
blijft haar dankbaar in uw gebeden.

Voor uw kristelijk medevoelen danken U de
families :

DE WAELE en DE POTTER.

DR. HOLLAERT OUD.