

Ik ben de verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE DE WAELE,

echtgenote van Mijnheer
Adolf CNOCKAERT,

geboren te Kruishoutem, de 2 december 1880 en
godvruchtig overleden te Wannegem-Lede, de 7
augustus 1958, voorzien van de laatste HH. Sacra-
menten en van de Pauselijke Zegen.
Zij was lid van de Boerinnenbond en de godvruch-
tige genootschappen.

De duurzame overledene was een diep godsdienstige
vrouw, een zorgzame echtgenote en een voorbeel-
dige moeder.

Heer, we danken U, voor de genade van zulk
een moeder; we danken U, Meester van leven en
dood, omdat Gij moeder een gezegende ouderdom
hebt laten bereiken.

Dat de engelen U naar het paradijs geleiden
en U voeren naar de heilige stad Jeruzalem!

Bemide echtgenoot, nog lange jaren had ik
bij U willen blijven. De Heer heeft het anders ge-
schikt; onderwerpen wij ons aan Zijn goddelijke Wil.

Geliefde kinderen, gij waart mij zo dierbaar en
hebt mij zoveel troost verschaft; ontvangt mijn
beste dank voor al uw toewijding. Blijft eensgezind
geschaard rond vader.

Weest mij ook steeds indachtig in uw gebeden,
gij vooral, mijn dierbare dochter in het Klooster
Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

Uitg. J. Colpaert, Wannegem-Lede

Heer Adolf CNOCKAERT,
Eerwaarde Zuster Adoline der Zusters van de H. Franciscus van
Assisië, te Michelbeke, in de wereld Meijuffrouw Julia CNOCKAERT,
Heer en Mevrouw Maurice GARRE - CNOCKAERT en kinderen
Marie-Louise en Willy,
Heer en Mevrouw Gerard VAN WELDEN - CNOCKAERT en
kinderen Paul en Jan,
haar echtgenoot;
haar kinderen en kleinkinderen;

De familiën DE WAELE-DE KETELE en CNOCKAERT-MAEBE.

*Danken U van harte voor uw
kristelijke deelneming en gebeden.*