

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## MARIE CLEMENCE DE WAELE

echtgenote van Mijnheer

### SYLVAIN BAELE

geboren te Balegem de 5 October 1878, en aldaar godvruchtig overleden de 5 Februari 1953, versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

De hoge leeftijd strekte haar tot ere, want tot het laatste toe was zij een voorbeeld van arbeidzaamheid en christelijke levensopvatting.

De dierbare overledene was een goede echtgenote en deugdzaam moeder. Zij was een sterke vrouw die met moed de zorgen en de tegenkantingen van het leven draagt, die acht slaat op de belangen van haar huis, vertrouwend op Hem, wiens goedheid zich nooit laat overtreffen. Haar leven was een voorbereiding tot het eeuwig leven, dat zij nu is ingegaan.

Dierbare echtgenoot en kinderen, samen leefden wij gelukkig. Samen hebben wij alle liefde en leed gedragen. Weest steeds uw goede moeder indachtig, steunt en troost uw goede vader.

Ik dank u voor de liefde en goedheid waarmee ge me hebt omringd, en vooral weest me indachtig in uwe gebeden en H. Misoffer.

Drukk. G. Haesebeijt, Balegem, Tel. 210

Mijnheer Sylvain Baele,  
Mijnheer en Mevr. Jérôme Baele-Neckebroek, kinderen en kleinkind,  
Mijnheer en Mevrouw Prudent Baele-Fénice en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Denis De Loore-Baele en kinderen,  
De familie De Waele, Baele,

DANKEN U om Uw deelneming en gebeden.

