

Het heiligst hier op aarde,
Het schoonst bezit van waarde,
Het hoogste, dat wij wenschen
Het edelst onder menschen:
is een **MOEDER.**

†

Duurbaar aandenken aan-Mevrouw
MARIE - ELODIE DE WAELE

weduwe van Mijnh. Jan-Baptist LAMON,

geboren te Zingem den 25 Augustus 1861 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud. den 29 Januari 1945, voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

ZIJ WAS TROUW LID VAN DEN H. HARTEBOND.

Zij is niet meer, die zooveel lange jaren
Voor haar kindren noestig heeft gewerkt,
En met haar rustig voorbeeld en bedaren
De liefde voor elkander heeft gesterkt.

Doch God heeft zijn belooning reeds gegeven
Aan haar, die zooveel goedheid heeft gedaan;
Want schoon en heilig was haar vruchtbaar leven
En zacht en rustig ook haar henengaan.

De Heer heeft de duurzame afgestorvene 'n lang leven gegund. Meer dan 50 jaren bouwde zij, samen met haar echtgenoot, een heerlijke familie op, die liefde & groei-de tot roem en fierheid van de ouders.

Helaas, de dood kwam, en drie harer geliefde kindren werden in den bloei van hun leven plotseling weggerukt, als bloemen, gestolen uit den tuin, die ze met zooveel liefde verzorgde.

Maar zij kende in haar eenvoud de hardheid van het bestaan en morde niet, maar maakte met haar lijd en werken, van haar leven een voortdurend gebed tot God, met Wien zij, tot aan haar heilig - rustigen dood verbonden was in één kinderlijk geloof, in één onwankelende hoop, en in één vurige liefde.

Mijn duurzame kindren, houdt de gedachtenis van uw Moeder in eere, blijft trouw aan haar eenvoud en goedheid; zaait, ploegt of werkt met vreugde, waar de Heer U ook plaatse - & gedenkt dat in den eenvoud, en den trouw aan God, de schoonheid en grootheid van uw familie is gelegen.

Mijn bijzondere dank ook aan U, beste Jean & goede Hilda, die mij tot 't laatste oogenblik met zulke teedere zorgen hebt omringd.

En gij, mijn lieve talrijke kleinkinderen, die ik als engeltjes om mij heb hooren lachen & heb zien opgroeien, reeds tot sterke jongens & meisjes, weest den steun en den troost van uw goede ouders, en gedenkt steeds in uwe gebeden grootmoeder, die U allen toch zoo liefhad.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U! (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.*

Om uw deelneming in den rouw en uw gebeden, danken U hartelijk:

Heer en Mw Prudent VAN OMMESLAEGHE-LAMON en kindren;

Heer Leon BROEKAERT-LAMON en kindren;

Heer & Mw Maurits LAMON-VERMEERSCH en kindren;

Heer & Mw Joseph LAMON-VERMEERSCH en kindren;

Heer Jean LAMON;

Heer en Mevrouw Robert LAMON-RONSSE en kindren;

Mejuffer Hilda LAMON;

Heer Jean LAMON. zoon van wijlen Mijnheer Gaston LAMON-VAN HOECKE;

De familiën LAMON, DE WAELE, MISPREUVE en VAN DEN BERGHE.