



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie-Leonie DE WAELE

weduwe van Mijnheer

Jules-Ivo DHAENENS

geboren te Kruishoutem, de 17 januari 1871 en
godvruchtig overleden te Bevere (Oudenaarde) de
20 maart 1963, gesterkt door de HH. Sacramenten
en H. Oliesel.

Zij was een moeder die waardig is voort te leven in
de herinnering van haar kinderen. Hoe heeft ze niet
voor hen gezorgd, al heeft zij het niet gemakkelijk ge-
had in dit leven; nooit was haar iets te veel als het ging
om het welzijn en het geluk van haar geliefden.

Zij was een diepgelovige vrouw. Haar werken en zor-
gen was steeds met vroom gebed doorweven. Met
woord en daad gaf zij steeds het voorbeeld van eenvou-
dig, diep geloof en geloofsbelevens.

De ouderdom kwam met kwalen en gebreken maar
in deze beproeving leefde zij uit haar geloof, haar goed-
heid trof allen die er bij kwamen, zij was en bleef zo
braaf en zo lief.

Is het te verwonderen dat zij door haar kinderen en
kleinkinderen zo gaarne gezien en vertroeteld werd?
Vooral haar dochter Alma en gezin hebben de laatste
levensjaren, door hun kinderlijke liefde en zorgen, tot
de schoonste van haar lange leven gemaakt. Daarvoor
zal de Heer hen zegenen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U allen
voor wat u voor mij deedt, bewaar steeds uw betrou-
wen op de Heer, bidt voor mij, tot weerziens hierna-
maals.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bidt voor ons.

Druk. G. Van Heddegem, Bevere-Oud.

Heer en Mevrouw Alois DE PAMELAERE-DHAENENS, kinders en kleinkinders,
Heer en Mevrouw Remi DHAENENS-DE WERDT, kinders en kleinkinders,
Mevrouw Leon STAÏST-DHAENENS, kinders en kleinkinders,
Mevrouw Achiel DHAENENS-BRONCHART,
Mevrouw Gaston PROVOST-DHAENENS en kinders,
Heer en Mevrouw Gaston VERPLANKEN-DHAENENS en kinders,
Heer en Mevrouw Georges VUYE-DHAENENS en kind,
Heer en Mevrouw Jules DHAENENS-VERBURGHT en kinders,

De familie DE WAELE-VAN DEN HEEDE en DHAENENS-DE VRIEZE

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.