

*Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.*

Oud-Vlaams Kerstlied.



Dankbaar aandenken aan
de heer

Omer Gaston DE WAELE

echtgenoot van mevrouw Bertha STERCK

Geboren te Ophasselst op 16 maart 1907
en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 24 december 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder-Krijgsgevangene 1940-1945.

Vereremerkt met meerdere eretekens.

Lid van de Nationale Strijdersbond.

Terwijl reeds alles in voorbereiding was gebracht voor
de zoveelste viering van Jezus komst hier op aarde,
werden wij op Kerstavond, nog voor de noene,
opgeschrikt door het nieuws van zijn dood.

Gaston werd in zijn 90ste levensjaar net als de herders
van Bethlehem door engelen gewekt en in de stilte van
de komende heilige nacht, naar de hemel gebracht.

Wij hadden het kunnen maar toch niet durven
vermoeden : zijn adem was de laatste tijden zo fel
verzwakt, de aardse krachten uit zijn lichaam zo lang-
zaam weggeëbd, dat alleen een kerstwonder hem nog
tot nieuw leven kon wekken.

Koesterde hijzelf niet de vrome wens net als zijn vader
destijds ook in deze kersttijd te mogen sterven en met
Jezus te mogen herboren worden tot een nieuw en
eeuwig leven.

We weten allen dat Gaston een rechtgelovig man was
en een goede vader, en grootvader, trouw aan zijn
verplichtingen voor God, de Kerk, het vaderland en
zijn gezin.

Als oudstrijder-krijgsgevangene vereremerkt met
meerdere eretekens uit de oorlog 40-45 heeft hij ons
land en volk gediend met diep plichtsbefesef en
gedreven door een grote eerbied voor wet en gezag.
Samen met zijn echtgenote gaf hij ook het beste van
zichzelf voor zijn gezin en terecht mocht hij fier zijn
over de successen van zijn kinderen en het geluk van
de vele klein- en achterkleinkinderen. Zijn huis stond
gebouwd met zicht op de kerk, zoals zijn leven
gegrondvest en gericht op God. Bij God haalde hij in
de wekelijkse zondagsmis de geestelijke kracht om
elk leed te trotseren en zolang zijn gezondheid de
steile helling van de Korrestraat bleef aankunnen
kwam hij O. L. Heer trouw bedanken voor alles wat
zijn leven zo mooi en zo echt had gemaakt.

Ook zijn vrouw en zijn kinderen was hij in het diepste
van zijn hart dankbaar voor de liefde en alle toe-
gewijde zorgen, waarmee ze hem omringden, vooral
toen hij verzwakt door de ouderdom zijn zetel bij de
stoof nog moeilijk op eigen krachten kon verlaten.

Vanaf nu zou Jezus zelf op bezoek komen en hem zijn
zetel geven dicht bij de kerstkribbe, hierboven, in de
vrede van de hemel.

Vaarwel peter, dank u voor alles en bid voor ons
vanuit de hemel.

O. L. Vrouw van de Schreikapel, bid voor ons.

Heilige Catharina, patrones van de parochie,
bid voor ons.

De families DE WAELE

STERCK

LAMAGE

en DE SCHAMPHELEER

danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

