

Nu gaan de bloemen nog dood ...



In geloof en hoop op de verrezen Heer  
bidden wij voor

MEVROUW

**Oscarine DE WAELE**

echtgenote van de Heer André MERLAEN

geborene te Zulzeke op 12 januari 1920  
en godvruchtig overleden in het  
O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde  
op 31 mei 1979.

Nog veel te vroeg voor hen die haar  
minderen is deze ingoede en eenvoudige  
vrouw van ons heengegaan terug naar haar  
Schepper en Vader.

Vele vragen komen onze geest en ons hart  
pijnigen. Waarom dit sterven?

Als mensen blijven wij het antwoord schuldig.  
Wij buigen het hoofd en bidden God, onze  
Vader, om troost en sterkte.

Op korte tijd heeft een pijnlijke en ver-  
raderlijke ziekte deze bloem van een vrouw  
neergeveld. Met geduld en zonder klagen  
heeft zij haar ziekte gedragen. Zij was een  
toegewijde en immer zorgende echtgenote en  
moeder. Zij bezat de kunst haar huisgenoten  
te bemoeieren en te begeisteren. Zij leefde  
slechts voor de anderen.

Ofschoon zij woonde aan de voet van een  
groot, modern bedrijf, leefde zij midden een  
pracht van bloemen en planten. Met hoeveel  
liefde en zorg heeft zij deze niet verzorgd en

bewonderd. De onvervalste natuur was haar  
lang leven.

Zij kon waarlijk met de dichter Guido Gezelle  
zeggen:

**Mij spreekt de blomme een tale  
mij is het kruid beleefd,  
mij groet het altemale,  
dat God geschapen heeft.**

Zij was een vriendelijke en gediensige vrouw.  
Telkens er iets te doen was in de feestzaal  
van de firma «Gevaco» was zij er rond en bij  
met raad en daad. Nooit deed men te ver-  
geefs beroep op haar medewerking. Daarom  
ook was zij door allen bemind en gewaardeerd  
Oscarine was ook een christelijke vrouw in  
gebed en H.Mis putte zij kracht en vertrouwen  
om het leven aan te kunnen. Moge God haar  
nu voor eeuwig gelukkig maken.

Wij, haar man, kinderen, familie en vrienden  
zullen haar echt missen. Doch haar voor-  
beeld van goedheid en vertrouwen zal zij ons  
verder helpen om het leven aan te kunnen.  
Ons vertrouwen stellen wij op Jezus en zijn  
moeder, Maria.

Hr. André Merlaen, haar echtgenoot;  
Hr. en Mw. Willy Merlaen-Van Nieuwenhuyze  
Hr. en Mw. Adelin Merlaen-De Bouver,  
haar kinderen;

Jonge Juffrouw Peggy Merlaen,  
Jonge Juffrouw Joke Merlaen,  
haar kleinkinderen;

De families De Waele, Verhellen, Merlaen en  
Schamp

**danken U van harte  
voor uw innige deelneming.**