

De Heer is nabij voor allen, die Hem aanroepen.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**de Heer Remi, Henri DE WAELE,**

echtgenoot van

**Mevrouw Yvonne DE BOCK,**

*geboren te Zegelsem de 8 april 1921 en vroom in de Heer  
ontslapen te Gent de 17 december 1976, gesterkt door de  
HH. Sacramenten der zieken.*

In het zicht van het nakende Kerstfeest is een geliefde echtgenoot en vader al te vroeg uit ons midden heengegaan. Een gelukkig gezin werd plots in zware rouw gedompeld. Diepe vragen omtrent de zin van lijden en dood in het menselijk bestaan rijzen op in onze geest. Louter menselijke bespiegelingen bevredigen ons niet. Alleen ons kristelijk geloof is onze enige steun om dit lijdenskruis te aanvaarden en vruchtbaar te dragen. Lijden krijgt maar zin, wanneer het uit liefde wordt gedragen. Christus heeft de wereld gered door zijn bitter lijden en dood, en daardoor alle menselijk lijden, in eenheid met Hem gedragen, geheiligd en een bron laten worden van eeuwig leven. Hijzelf heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus deze onvergetelijke woorden van troost tot alle mensen in rouw gesproken: „Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder, die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven”.

(Jo XI, 25-26)

**Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen,** samen waren we zo gelukkig. We maakten plannen en we werkten samen voor elkaars geluk.

De dood komt dit alles verstoren. Dank om uw ongemeten genegenheid en de goede zorgen, die gij mij gegeven hebt. Alle menselijke hulp mocht niet baten om mij voor u te behouden. Weest eensgezind en stelt uw vertrouwen op God, die uiteindelijk alles ten goede zal leiden. Bidt voor mij. Over het graf heen blijven we onverbreikbaar met elkaar verbonden.

**Beste familie, vrienden en bekenden, en allen,** die mij zo goed hebt verzorgd, dank om uw vriendschap. U vraag ik nu nog de steun van uw vroom gebed.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

---

Mevrouw Yvonne DE BOCK, *zijn echtgenote* ;

De Heer en Mevrouw Ghislain VANDERLINDEN-  
DE WAELE en kinderen,

Mejuffrouw Yvette DE WAELE,  
De Heer en Mevrouw Marnix DE CLERCQ-  
DE WAELE en kinderen,

De Heer en Mevr. Julien DE WAELE-VERHEUEN  
en kinderen,

Mejuffrouw Beatrice DE WAELE,  
*zijn kinderen en kleinkinderen* ;

De families DE WAELE, DE BOCK, DE WOLF  
en DE CLERCQ.

**DANKEN U voor uw bliken van  
deelneming in hun rouw.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft