

O dood, gij leekt zo ver,
en, volgend mijne voeten,
daar waart gij, eer ik wist,
dat ik ging sterven moeten. (Guido Gezelle)

+

In ons gebed houden wij de gedachtenis in
ere van de Heer

Rene DE WAELE

echtgenoot van Mevrouw Georgette De Ruyver
geboren te Mater op 12 december 1934 en
godvruchtig overleden te Ronse op 24 juli
1988 in de Kliniek van de
Zusters van Barmhartigheid.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

We staan geslagen bij dit plotse overlijden zonder afscheidswoord.

Broos is ons mensenleven. Als een dief in de nacht loert de dood en slaat onverwachts toe. Hoe klein is de stap van dit leven naar het andere. Ons leven ligt in Gods handen.

René was een edelmoedig en getrouw man, ook kerkelijk. Vanuit een goede struik vertakt gaf hij met God, onze Vader, wasdom aan zijn huwelijksliefde. Vol toewijding zorgde deze vader fier voor zijn gezin als geschoolde schrijnwerker, tip-top in orde. Op non-actief bleef René niet bij de pakken zitten. Met raad en daad vernieuwde deze ijverige werker "den 't onzen" en de nestjes voor de kinderen. De overledene bewaarde zijn

kleinkinderen als zijn oogappel, zowel thuis als onderweg van en naar school. Midden in het leven begaf zijn gemoedelijk hart in de fleur van zijn leven, rijp voor een nieuw en eeuwig bruiloftsfeest.

God, onze Vader, in deze ogenblikken van onmacht komen wij met onze bedroefde harten bij U terecht. Onze smartelijke rouw omklemt ons als een drukkende zomerlucht zodat we geen woorden vinden om de zon der hoop te laten schijnen. Alleen de belofte van uw Zoon "Ik ben de Verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven", geeft ons nieuwe hoop. Toon dat Gij voor uw trouwe dienaar een God van leven zijt. Mijn beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, het is zo plots gekomen dat vele dingen onuitgesproken zijn gebleven. We zijn vele jaren gelukkig mogen zijn en danken God en elkander ervoor. Goede herinneringen blijven jullie tot steun. In gebed en H. Mis blijven wij verbonden, ook met vele trouwe vrienden en kennissen.

Moeder van de Verlosser, bid voor ons!

Om uw meelevende in rouw en gebed danken U zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
De families De Waele - De Wolf - De Ruyver - Denijs.

De namis-hoogmis zal plaatshebben op
zondag 14 augustus 1988 te 9.30 uur.

Begraaf.-Funerarium De Pauw-Moreels, Beerlegemsebaan 45,
9830 Zwalm Tel. : 055 / 49 90 12