



Dankbaar aandenken
aan

RENE DEWAELE

echtgenoot van BERTHA DEMERIE.

Hij werd geboren te Anzegem op 15 juni 1904 en is godvruchtig overleden te Ge-raardsbergen (Viane) op 19 juni 1984 ; voorzien van het H. Sakrament der zie-ken " in extremis ".

Lid van de Bond der Gepensioneerden en van de Bond van Grote en Jonge Gezin-nen.

*De families DEWAELE,
DEMERIE,
CHRISTIAENS,
VAN MARCKE,
PUTMAN*

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven, uw vroom gebed en uw aan-wezigheid.

begrafeniso. langendries - druk de nayer

Het leven van onze goede vader is een aaneenschakeling geweest van arbeid en inspanningen. Niets was hem teveel als het ging om het welzijn van vrouw en kinderen. Ook als de jaren en de ver-moeidheid begonnen te wegen, zocht hij bezigheid en werk. Zijn geloof werd niet met veel woorden uitgedrukt maar door zijn dagelijkse daden en zijn regelmatige zondagsmis, ook als het moeilijk ging.

Dierbare echtgenote en kinderen, duizend-maal dank om uw toewijding en zorgen. om de vele doorwaakte nachten, het stil gedragen leed en uw opbeurende woorden. Moge de Heer de leegte vullen van mijn heengaan en U sterken in de moei-lijke dagen en weken, die komen.

Lieve kleinkinderen, dank U voor de ve-le kleine blijken van genegenheid ; graag was ik nog bij U gebleven. Blijft nu al-len, blij helpend, samen rond " Mémé " : dat zal voor haar een steun zijn in het alleen-zijn en in haar oude dag. Ver-geet ook " Pépé " niet in uw avondge-bedje.

Beste familieleden en vrienden, het le-ven is een gaan en komen, alleen wat wij voor elkaar gedaan hebben, vergaat niet. Dank U voor uw genegenheid en vriendschap en vergeet mij niet in uw gebed.

H. Barbara, patrones van de goede dood, bid voor ons.