

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven»

(Ev. S. Jan)



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw

Valentine De Waele

weduwe van wijlen

Eduard Van Cotthem

Geboren te Nederhasselt op 18 juni 1892 en

godvruchtig overleden te Denderleeuw op

4 januari 1970

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der ster-
venden.

Ieder afsterven leert ons eens te meer de betekenis van dit aardse leven aanvoelen; een mensenleven is zo afhankelijk van onberekenbare en niet te beïnvloeden factoren dat zijn betekenis haast niets lijkt: een lichte rook die door een grillige wind in de lucht verzwindt.

Mysterie van de dood - mysterie van het Ijden - mysterie van het leven zelf. Wie zal het voor ons oplossen? «Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven...»

Dierbare kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen gij waart mijn fierheid en mijn vreugde. Ik dank u om uw zorg en goedheid.

Blijft allen één in liefde en vriendelijkheid voor elkaar en hoopt dat wij eens, bij God elkander in vreugde zullen terugzien.

Vaartwel en moge God u zegenen en bewaren.

Heer geef haar de eeuwige rust



De families:

DE WAELE-VAN COTTHEM,
COBBAERT en VAN DER STRAETEN

zijn zeer gevoelig voor de blikken van deelneming en danken U.

Begrav. Depoorter - Denderleeuw