

In droefheid en beproeving, wees Gij, o Heer, onze troost en onze steun.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
MARIA DE WANDEL

echtgenote van Mijnheer

Firmin BOURDEAUD'HUI

geboren te Hillegem, de 13 juni 1931 en godvruchtig overleden te Zottegem de 29 november 1962, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk. Lid van de Zalige Doodstrijd, Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

Verleen, zo vragen we, Almogende God, dat de ziel van deze overledene, die heden van deze wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, kwijtschelding en tevens de eeuwige rust moge genieten, door Kristus onze Heer, Amen.

De dierbare overledene is steeds een voorbeeld geweest van echt kristelijk leven. Gedurende zoveel jaren was zij de steun van haar goede oude moeder, ze stond zelf als een voorbeeldige moeder aan de zijde van haar diepbeminde echtgenoot, vol genegen zorg voor haar dierbaar kind, in de werkelijkheid van haar dagelijkse plichten. Beminnelijk in haar omgang met haar medemensen, vriend van iedereen. De grilheid van haar blij gemoed straalde open uit haar wezen, zodat ze overal de zon in huis bracht.

En die schat is de Heer komen terug nemen, als zijn kostelijke eigendom, te schoon om nog langer op aarde te vertoeven.

Heer, Uw Wil geschiede. Gij hebt veel gegeven, daarom moest Ge veel terugnemen.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank u voor al de gelukkige jaren samen doorgebracht, voor de wijze medewerking

aan de opvoeding van ons kind, waarvan ik U de zorg overlaat, om ze een volwaardig kristen te maken. De tijd gaat zo rap voorbij, eens zullen wij weerom verenigd worden om voor eeuwig samen te blijven.

Mijn geliefde moeder en broeders en vooral mijn goede zuster in de Heer, bidden we voor mekaar opdat we allen de gepaste plaats bekleden in het Rijk Gods.

Mijn beste familieleden en vrienden, wees allen mijn ziel indachtig in uw gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

H. Maria, bid voor mij.

De Heer Firmin BOURDEAUD'HUI,
Mejuffer Elly BOURDEAUD'HUI,
Mevrouw Weduwe Victor DE WANDEL-ROSCAM,
Heer en Mevrouw Richard BOURDEAUD'HUI-VER-
HEYLESONNE,

De familiën: DE WANDEL, BOURDEAUD'HUI, ROS-
CAM en VERHEYLESONNE.

BEDANKEN U van harte voor de blijken van deel-
neming en uw gebeden.

Uitg. O Van Lierde, Hillegem.