

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft zal leven ! »



Wij gedenken in onze gebeden

MEVROUW

Rosa DEWAELE

weduwe van de Heer

Fredor HUYSMAN

geboren te Saily-sur-Lys (Fr.) op 28 april 1907
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 31 december 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Heer, onze God, wij bevelen U deze vrouw aan.
Gij, de levende God, hebt haar het leven gegeven.
Gij waart haar vreugde in goede dagen, haar steun
en sterkte in lijden en onmacht.

Gij zijt nu voor haar de zekerheid voor eeuwig
leven. Neem haar nu op in Uw hemelse vreugde.

Gedenk haar leven, Heer, al het goede dat zij voor
haar medemensen tot stand bracht, wil nu voltooiën
wat voor de grens van de tijd tot stilstand kwam.

Gij allen, familieleden, kennissen en allen die mij
op mijn laatste aardse tocht hebt willen vergezellen,
heb dank voor uw genegenheid en vriendschap. Wil
mij ook in uw gebeden gedenken.

Zij ruste in vrede.

De families DEWAELE, DE DECKER,
HUYSMAN en STAES,

*danken U van harte voor de bliken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.*