

"Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !"



BID VOOR DE HEER

Richard De Wannemacker,
echtgenoot van **Mevrouw**
Clara Mercie,

geboren te Oosterzele, op 1 januari 1892
en er godvruchtig overleden op 21 februari 1973.
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

"De dood is het uur der waarheid; daar leert men de aardse dingen kennen zoals ze zijn: vergankelijk". Dat heeft de dierbare overledene reeds jaren terug begrepen. Wie geruimen tijd vanop het ziekbed de tijd krijgt om daarover na te denken, kan dat met serene rust aanvaarden.

Hij was een diep gelovig man, eenvoudig en toegewijd voor de zijnen. Hij sprak niet zoveel maar steeds met een vlugge schalksheid. Jaren lang was hij de trouwezorger voor de kleine herstellingen aan de Ankerkerk. Daarvoor is de parochiegemeenschap hem dankbaar. Zijn laatste levensjaren, wanneer hij had moeten kunnen genieten van een welverdiende rust werd hij geplaagd met een slepende ziekte, zonder morren aanvaardde hij deze beproeving. Moge de Heer hem nu genadig opnemen in zijn eeuwige onverstoorde rust en zijn Vaderlijke liefde.

Dierbare Echtgenote, Kinderen, ik ben U allen zeer dankbaar voor uw zorgvolle genegenheid en hulp, Wie vader en moeder in ere houdt wordt door de Heer gezegend. Blijft mij trouw in gebed en herinnering.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

Mevrouw Camiel, Richard De Wannemacker, geboren Clara Mercie ;
Mijnheer en Mevrouw Jules De Wannemacker-De Bruycker en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Marcel De Smet-De Wannemacker en kinderen ;

De Familie DE WANNEMACKER ;
De Familie MERCIE ;
De Familie WANZEELE ;
De Familie DE MOOR,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.