

Bekommerd in al 'tminste dat den evenmens kan baten, zo had hij 't leven opgevat in al zijn doen en laten. (G.G.)

†

TOT HET EEUWIG GODSRIJK WERD GEROEPEN DE HEER

Hector DE WEDER

echtgenoot van Mevrouw Maria-Alma TRONQUO,

geboren te Elst op 16 januari 1910 en godvruchtig overleden op 14 januari 1991 te Zottegem in het Sint-Elisabethziekenhuis.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

In ons huis is het zo leeg geworden, onbezet staat vader's zetel in de woonkamer, vader is niet meer.

Steeds overtuigd dat hij door het doopsel de Heer was toegewijd heeft hij elke dag beleefd. Hard heeft hij gewerkt, alle dagen vroeg te been om naar Brussel te gaan, daarna thuis op het erf bij de burens en familie helpen. Ze zijn immers mensen die het geheim verstaan om goed te zijn voor anderen, die steeds bekommerd zijn om anderen gelukkig te maken. Allen die Hector gekend hebben bewaren de herinnering aan zijn inzet voor de anderen.

Hij was een man van het « Oude gelove van Vlaanderen », die zijn kinderen eerlijkheid en godsvrucht meegaf, zijn kinderen diezelfde trouw en afhankelijkheid voor kerk en priester heeft voorgeleefd. Zo lang hij kon kwam hij per fiets ter kerke. Hij was er van overtuigd dat zijn

arbeid en zijn zorgen slechts vruchten konden dragen als Gods zegen er op ruste. Nooit zou hij gaan slapen, zelfs niet na een vermoeiende dag, zonder gebeden te hebben.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, looft en dankt de Heer om de gave van een goede vader en moeder. Rijk was mijn leven omdat ik allen lief had, heilig omdat alles van God kwam en aan Hem werd teruggeschonken. Ik dank U voor uw zorgen en genegenheid. Wees moeders steun.

Beste Maria, ik ben fier en blij om U, ik ben nog steeds bij U, verenigd in ons geloof dat de dood niet het einde is maar een begin van eeuwig leven.

Beste familieleden, geburen en ook allen die nog de laatste maanden rond mij waren en mij hebben bijgestaan, ook U dank ik allen.

Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn.

Dit laatste heeft Hector ons geleerd.

Bid gij samen met ons opdat uw leven een stukje van ons wordt.

Tevreden met een dankbaar hart, met een glimlach door het leven gaan. Dank U God, Dank U Hector.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

De families :

DE WEDER, TRONQUO, DE SPRIET, ASSEZ,
danken U.

Namis : zaterdag 9 februari om 19 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer, Brakel