

*Een lang leven is een zegen voor deze die al goed doende
voorbij gingen. (H. Ephr.)*



gedenk in uw gebeden
de ziel van heer

HECTOR DE WEER

Echtnoot van wijlen Mevrouw Maxence DE MAN

geboren te Berchem op 7 Mei 1868 en godvruchtig overleden te Melden op 7 Juli 1953, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Een schoon mens is in hem heengegaan. Zijn weldoende woord, zijn vrome inborst, zijn eenvoud en oprechtheid wonnen hem vele vrienden en eenieders vertrouwen.

Gans zijn leven bewandelde hij de rechte weg. De geest van wijsheid rustte op hem en de geest van Gods vrees vervulde hem. Met veel toewijding waakte hij op zijn gezin en zijn bedrijf, en gaf aan zijn kinderen het voorbeeld van werkzaamheid en deugd. In liefde en trouw aan God en Kerk, was hij gehecht aan zijn parochiekerken, vervulde lange jaren met wijsheid en stiptheid het ambt van Voorzitter van de Kerkraad.

Schoon heeft hij geleefd, schoon is hij gestorven, want hij was de trouwe dienaar die de Heer steeds wakend vond.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, gij die steeds de zorg en de liefde waart van mijn leven, richt uw blikken naar omhoog : met moeder sâdm zal ik op U neerzien. Behoudt onder elkaar de liefde en volgt de weg die ik U aangetoond heb. Gij, mijn dochter die mij steeds zo liefdevol hebt bijgestaan, breng edelmoedig het offer dat God U vraagt. Ik zegen U allen, en vraag U nog een vurig gebed; eens zullen we weer samen verenigd zijn.

Gij allen, familieleden en vrienden, weest mij indachtig.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U! (300 d. aft)

De familien DE WEER, VAN LAEYS, DE MAN en VERROKEN,

*danke U om uw gebeden en betingde
deelticming.*

Drukk. Lenco, Avelgem.