

Heer, neem haar op in Uw eeuwige vreugde.



Gedenken we biddend de ziel van

MEVROUW

Paula DEWEER

echtgenote van de heer Gilbert BALCAEN

geboren te Berchem op 2 november 1923
en overleden te Oudenaarde op 8 november 1991
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van KBG Berchem en Melden.

Gilbert BALCAEN,
Luc en Annie POLET-BALCAEN, Anja, Bart en
Stefaan,
Marc BALCAEN,
De families DEWEER-LAMBRÉ en
BALCAEN-DE METS,

danken u voor uw gebed
en de deelname in hun rouw.

Namis op zondag 22 december 1991 om 10 u.

Na dit plotse, onverwachts overlijden blijft er nu een diepe leegte achter, vooral bij haar goede man, kinderen en kleinkinderen, maar ook bij vele burens en vrienden.

Het was allemaal zo mooi. Na een leven van hard werken op de boerderij, kon ze het nu, samen met haar lieve man, wat rustiger aan doen. Ze kon volop genieten van het samenzijn met haar geliefden, niet in het minst met haar schattige kleinkinderen. Oma was alles voor hen.

Ze kon ook genieten van het samenzijn met haar vrienden, o.a. in K.B.G. Ook niemand kon tevergeefs beroep doen op haar dienstbaarheid.

Ze kon ook genieten van de natuur : haar hofken en haar bloemen waren een stuk van haar leven.

In de natuur en in haar leven vond ze ook de Schepper en Jezus. Gebed, rozenkrans en zondagsmis waren voor haar heilig.

Daarom zal de Heer haar nu graag opnemen in Zijn eeuwige vreugde.