

Uw heilige Wil geschiede

†

Vroom aandenken aan de Heer

PRUDENT - ARMAND DE WEER

weduwnaar van Mevrouw Malvina De Sloovere

geboren te Meldren op 16 oktober 1909 en overleden te Oudenaarde op 10 augustus 1970.

Lid van de confrerie van het H. Sacrament en de H. Amandus, van A.C.V. en K.W.B.

De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk en de dood blijft een geheim voor ons.

Niet één die niet diep-gemeend meerouwt bij het tragisch heengaan van deze goede vriend en zorgzame vader. Allen die hem kenden wisten hoe blijmoedig en opgeruimd hij steeds was, joviaal, innemend van karakter, een man van plicht, van grote toewijding en diep geloof.

Gans Leupegem was bekend met deze figuur. Zijn leven ging door in de Kerk en was ten dienste van zijn medeburgers. Wij dragen hem nu ten grave, hij die zo menig mensenlichaam begeleide naar de kerk en laatste rustplaats.

De schoonste herinnering die een man kan nalaten is het voorbeeld van diep godsdienstigheid, dat steeds ten dienste staat van gezin en medemensen. Overlast soms in eigen gezin, maar

toch nog de tijd om anderen te helpen.

Het overlijden van zijn dierbare echtgenote was een grote beproeving en kruis voor hem.

Mijn dierbare kinderen en familie, uw genegenheid was mijn grote troost, moge God U dit lonen. De dood breekt de banden van de liefde niet.

Heer God, Almachtige Vader, U danken wij om uw goedheid waarvan het schone en rijkgevulde leven van uw trouwe dienaar, Armand, een levendige getuigenis was.

Ootmoedig smeken wij U, Schenk hem vrede rust en onvergankelijk geluk. Laat hem met uw uitverkorenen opstaan en verrijzen. Door Jezus Christus, onze Heer.

De families

DE WEER - DE PEURS

DE SLOOVERE - DE WULF.

DANKEN.

voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Gasthuys — Oudenaarde