



Bid God voor de ziel van

MEVROUW

Sylvie DEWEER

echtgenote van Heer Julien DEPRAETERE
geboren te Heestert, op 15 februari 1895, en na een
kortstondige ziekte godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Kortrijk, op 3 mei 1973, gesterkt
door de H. Sacramenten der zieken.

« Leven is weven en sterven is aan God zijn stuk
afgeven ».

Zo beschreef Guido Gezelle het einde van ieders
leven : de gedachte aan een opdracht die vervuld is.

Dat is het toch : een opdracht, een vraag van
de Heer : maak van je leven iets schoons en
edels, zorg dat je stuk groot is en rijk aan ver-
diensten.

Zo brengen wij deze overledene voor het laatst
naar de kerk, zij heeft haar stuk aan God afge-
geven. Haar levenseinde was onverwachts en wij
betreuren het ten zeerste, maar haar stuk was
schoon en groot.

« Goedheid en eenvoud zijn twee van de schoon-
ste kenmerken van een christen mens ».

H. Gregorius
Deze twee deugden sierden ook de ziel van de
dierbare afgestorvene. Goedheid, niet om geprezen
te worden ! Goedheid niet om in aanzien te komen !

Haar goedheid kwam uit een diep en warm hart.
Met een grote mildheid, zachtheid en minzaam-
heid bejegende zij haar dierbaren en medemens.
Haar leven was één en al liefdevolle aandacht.

Haar hulp of bijstand nodig was, daar was zij
aanwezig om met de grootst mogelijke tact te hel-
pen en bij te staan.

In haar eenvoud was zij een zeer voortreffelijke
vrouw en hoogstaande moeder.

Zij was een moeder vol bezorgdheid, toewijding
en offerzin.

Zij was afkerig van wereldse ijdelheden ; zij hield
niet van praal en grootdoenerij, maar wel van inner-

lijke schoonheid en grootheid.

Zij was uiterst stipt in de vervulling van haar
plichten, wars van veinzerij. Zij was oprecht en
rechtvaardig.

Geheel haar leven ging op in vlijt en naarstig-
heid.

« Bevalligheid is ijdel, alleen wie de Heer vreest
zal worden geprezen ».

Boek der spreuken
De dierbare overledene was een vrouw met een
diep en stichtend geloof en met een groot ver-
trouwen in de Heer Jezus. Zij ging graag naar de
kerk. Gebed en sacramenten waren voor haar geen
ijdele begrippen, maar bronnen van een edel leven.

Lijden en miserie heeft zij ook gekend, maar
zij heeft het geduldig gedragen.

Van bij de Heer zal zij blijven waken over haar
liefhebbende echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

Beminde echtgenoot, mijn afsterven zal U zwaar
vallen. Samen hebben wij ons gezin schoon opge-
bouwd, samen waren wij gelukkig. Ik dank u voor
uw grote goedheid en uw trouwe liefde. Laten wij
nu Gods heilige wil aanbidden opdat ge moogt ge-
lukkig blijven midden onze kinderen en kleinkinde-
ren. Tot weerziens bij de Heer. Bidt voor mij.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik was echt
gelukkig en fier over U. Ik dank U allen voor de zo
deugddoende genegenheid en liefdevolste zorgen,
die ik steeds mocht ervaren. Maak het goed voor
vader en bezorg hem nog veel zonnige dagen. Bidt
dikwijls voor mij. God zegene en beware U allen.

Beste familieleden, geburen en kennissen, dank
om uw genegenheid. Bidt voor mij.

Julien Depraetere,
Marcel Depraetere,
Lucien en Jenny Depraetere-Peers en kinderen,
Noëlla Depraetere,
Stefaan en Denise Depraetere-Durieu en kinderen,
Edgard en Edwina Depraetere-Vanoverbeke
en kinderen,
Francine Depraetere,
De families Deweer-Depraetere
en Depraetere-Vercant,

danken U voor uw bliken
van deelneming en gebeden.