

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

ARTHUR DE WEERDT

Weduwnaar van Mevrouw

ALISETTE VAN DER ASPOILDEN

geboren te Nederbrakel, de 28 september 1910,
en christelijk overleden te Opbrakel, de 14 januari
1968, voorbereid en gesterkt door de heilige
sacramenten van de zieken en de stervenden en
voorzien van de Pauselijke Zegen
« in het stervensuur ».

Zalig de man die de Heer trouw heeft gediend
en de gedachte aan de dood immer levendig in
de geest heeft gedragen, want hij zal niet on-
voorbereid gevonden worden voor het beslissende
ogenblik van de eeuwige ontmoeting met de Heer.

Met groot geduld en volle onderwerping aan de
heilige Wil van God heeft hij zijn ziekte en het
lijden aanvaard en gedragen. Geen klacht kwam
uit zijn mond.

Het leven is een proeftijd, gewoonlijk gevuld
met arbeid, lijden en tegenspoed. Dat was ook
het aandeel van de duurzame overledene, vooral
bij het al te vroegtijdig verlies van zijn dierbare
echtgenote. Gelukkig zij die dit alles kunnen aan-
vaarderen als een bron van onvergankelijke zalig-
heid.

Wie in Gods liefde afscheid neemt van dit
aardse bestaan, wordt niet ontroerd door de
smarten die de dood vergezellen.

Dierbare kinderen en familie, ik dank u voor
uw genegenheid en uw vriendschap, doch ook
voor de goede zorgen die ik mocht ontvangen en
die mijn lijden draaglijker hebben gemaakt; ver-
leent mij nog de steun van uw gebed.

H. Hart van Jezus, bron van alle troost, ont-
ferm U over ons.

De Heer en Mevrouw Roger DE SUTTER-DE WEERDT en zoon Franky,
De Heer en Mevrouw Michel ROELANDT-DE WEERDT en dochter Sundy,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Leopold MARTENS-DE WEERDT en kinderen,
Mevrouw Weduwe Charles ROMEYNS-DE WEERDT,
De Heer en Mevrouw Frederik MOREELS-DE WEERDT en kinderen,
De Heer en Mevrouw Roger VAN DER ASPOILDEN en kinderen,
De Heer en Mevrouw Valère VAN DER ASPOILDEN-VAN DER SNIJCKT en
kinderen,

zijn zusters, schoonzusters, schoonbroeders, neven en nichten;

De families DE WEERDT, VAN TWEMBEKE, VAN DER ASPOILDEN en
GHIJS;

DANKEN U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.