

Zalig de mensch die altijd leeft in de vrees des
Heeren!

Prov. XXXIII-14

+

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mevrouw

CLEMENCE DE WEERDT

weduwe van Mijnheer

THEOFIEL VANDE WALLE

geboren te Elst, den 16 Juni 1874

en aldaar godvruchtig overleden den 15 Februari 1948

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, van het
H. Sacrament en andere godvruchtige genootschappen.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den
raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars
staat, maar die God en zijn gebod gedurig voor
oogen houdt en bestendig zich toelegt op een vreedzaam
en deugdzaam gedrag en zal zoo gezegend zijn in al zijn
daden. Ps 1-2-3.

Zoo was de betreurde overledene, vrouw van sterk
geloof, goede moeder en echtgenoot. Vroeg weduwe
geworden, heeft zij met onvermoeibaren lever en taale
werkzaamheid haar reeds talrijk kroost in deugd op-
gebracht en zoo heeft voorbereid tot den zwaren strijd
voor 't leven, omdat zij voortdurend betrouwen had
op Gods voorzienigheid en hare troost en sterkte vond
in haar betrouwen en gebeden.

Duurbare broeders, kinderen en kleinkinderen ik
verlaat u in de beproeving die uw eigen lijden nog
verzwaart, doch scheidt u bij God met
de gedachte van de goede zorgen die gij mij hebt
besteed. Ik vraag u slechts eene zaak, mij indachtig
te zijn in uwe gebeden.

De vier akten.

(12 jaar afl.)

Uitg. Van Hoever, Elst.

Mijnheer en Mevrouw Albert Van De Walle-Gerardie en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Ferdinand Van De Walle-Hanssens en kinderen ;
Mijnheer Charles-Louis Van De Walle ;
Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptiste Van De Walle-De Ruyver en kinde-
Mijnheer en Mevrouw Frans Van De Walle-Maginet en kinderen ; [ren ;
Mijnheer en Mevrouw Henri Van Kwembeke-Van De Walle en kinde-
ren,

bedanken voor de blijken van deelneming.