

Aanroept dikwijls Maria en gij zult zonder vrees zijn
in uw stervensuur. (H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria-Elodie De Weerd

WEDUWE VAN

Mijnheer Remi Van Glabeke

geboren te Moregem, de 29 Maart 1866 en er
godvruchtig overleden, de 21 December 1950,
na ontvangen te hebben de H.H. Sakramenten der
stervenden en de Pauselijken Zegen.

Zij was een goedhartig mens, een beste echtgenote
en een zorgzame moeder, die alleen maar leefde voor
het welzijn van haar kinderen en kleinkinderen.

Beroofd van de liefde en de hulp van haar man,
streed zij moedig de zwaren strijd van 't leven, haar
moederlijke kracht offerend tot aan haar dood.

Nu zij ons is ontrukkt, kunnen wij ons des te meer
overtuigen hoezeer zij de achting en de genegenheid
waardig was, die wij haar toedroegen.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid,
opdat wij een hoger en ander geluk zouden betrach-
ten dat niet bedriegelijk is. (H. Augustinus)

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik sterf
gerust; mijn dood weze voor U een aanwijzing dat wij
steeds bereid moeten zijn om vóór God te verschijnen
Weest indachtig dat ik noch dag, noch nacht gekend
heb zonder zorgen om U, en dat mijn liefde voor U
niet sterft — Hebt dank voor uw genegenheid, leeft
deugdzaam en in vrede en bidt veel voor mij —
Vaartwel!

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Mevrouw Wed. Oscar DE SMET-VAN GLABEKE, kinders en kleinkinders;
Mijnheer en Mevrouw Michel VAN GLABEKE-DE BRUYNE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Honoré VAN GLABEKE-MEERS, kinderen en klein-
kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Maurice VAN GLABEKE-PLASCHAERT en kinders;
Mijnheer en Mevrouw Leon VAN GLABEKE-VAN AUTRYVE, kinderen en
kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Albert VAN GLABEKE-EGGERMONT;
De Kinders en Kleinkinders van wijlen Alban VAN GLABEKE-VERHEGGE;
De Kinderen van wijlen Eduard DUBOIS-DE WEERDT;
De Familien DE WEERDT en VAN GLABEKE;

Bedanken voor deelneming in rouw en gebeden.