

Vroom aandenken aan

Mevrouw

**Maria Zoe DE WEERDT**  
**weduwe van de Heer**  
**Hendrik KWEMBEKE**

geboren te Elst op 2 augustus 1913 en  
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent  
op 17 december 1988

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

In de donkerste dagen van het jaar kwam plots het noodlot, onverwachts en zonder aankloppen. Niets liet vermoeden dat men zo vlug afscheid zou moeten nemen van moeder. Haar heengaan treft ons diep in het hart, omdat we ons alle verheugd hadden op het komende Kerstfeest. Het feest dat spreekt van leven, licht en vrede. Heer mogen wij nu onze dierbare doden in uw kribbe neerleggen, opdat Gij haar tot nieuw leven bij U moogt opnemen. Moge de vele dingen in onze herinnering blijven leven, waardoor we haar nooit zullen vergeten. Ze had een groot hart waaruit ze putte, om zorgzaam en

met liefde met de dingen van het leven om te gaan. Zoals God met liefde en zorg zijn Zoon onder de mensen bracht, zo heeft zij, met zorg en pijn ons allen gedragen.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en gij vooral mijn zoon bij wie ik altijd thuis mocht zijn.

Zonder een woord van afscheid te kunnen zeggen, zonder dat iets liet vermoeden dat onze scheiding zo nakend was, gebeurde het. Ik dank u allen voor alles wat ik van u mocht ontvangen. Beste familie en bekenden, ook van u verwacht ik vaak een aandenken aan mij.

De namis zal plaats hebben op woensdag 4 januari 1989 te 19.30 u.

De families VAN DE WALLE- DE WEERDT en  
KWEMBEKE- DE TEMMERMAN danken  
u voor uw blijken van deelneming.