

Vader in uw handen beveel ik mijn geest.



In de vrede van Kristus moge rusten
de ziel van Mevrouw

Norma DE WEERDT

Weduwe van de Heer

Armand, Albert BAUWENS,

geboren te Geraardsbergen op 23 januari 1901
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel op 2 januari
1977,

voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Beproeving en pijn heeft onze dierbare overle-
dene tijdens haar laatste ziekte gekend, maar
steeds heeft zij met groot geduld haar kruisen
gedragen. Dankbaar om de tedere zorgen waar-
mede ze dag en nacht werd omringd is ze
nu stil en met groot geloof van ons heen-
gegaan.

Zij is de liefderijke bewaarengel van haar man
geweest, de bemoedigende tante voor gans
haar familie, de hulpvaardige en gezellige
vriendin van haar huisgenoten in « Najaars-
zon ».

Diepgelovig als zij was, was zij er fier op
haar buurt, en eenmaal in het rusthuis was

zij blij te kunnen vertoeven bij het taber-
nakel van de Heer in de rustige kapel.

Met verlangen zag zij uit te mogen sterven
en voor altijd God te ontmoeten. Nu is het
offer van haar lijden aanvaard en is zij opge-
nomen in de vreugde van de Heer.

Mogen haar verdiensten ook ten goede komen
aan al haar familieleden en aan haar vele
vrienden, naar wie haar bezorgdheid ging en
voor wie zij zoveel heeft gebeden.

Heer God geef haar het loon van de trouwe
dienaressen en de vreugde van de uitverkorenen
in de liefde van de Vader, de Zoon en de
Geest.

De families DE WEERDT-BAUWENS,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk De Vleeschouwer-Hoste, Brakel